

**Batının Gözünde:
İslam...
Hilafet...
Hizb-ut Tahrir...**

2 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

**Batının Gözünde:
İslam...
Hilafet...
Hizb-ut Tahrir...**

4 *Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...*

Basım - Yayın - Dağıtım
Dâr-ul Ummah

P.K. 135190
Beyrut - Lübnan

Kitabın İÇeriĐi

<i>Mukaddime</i>	6
<i>Batının Gözünde İslam</i>	9
<i>Batı ve Hadaratsal Çöküşü</i>	19
<i>Batının Gözünde Hilafet</i>	25
<i>Batının Gözünde Hizb-ut Tahrir</i>	36

Mukaddime

Tacının düşmesinden, **Hilafetin**in yıkılmasından ve kafir Batının ülkelerini işgal etmesinden bu yana İslami ümmetin üzerinden verimsiz seksen sekiz sene geçti... Bu seksen sekiz sene içerisinde kafir Batı, İslam'ı dar bir alana sıkıştırdıktan, (siyasi akide... kapsamlı bir hayat nizamı... **Hilafet**... cihat gibi) kuvvet unsurlarını çekip aldıktan, Müslümanların akliyetini Allahuteala ile bağı kopartılmış fikri kaideler esasına göre yeniden şekillendirdikten ve dinde kötü alimlerin de bu kaidelere göre fetvalar verip sapık ve saptırıcı fetvalar çıkararak bu hususta ona yardım etmesinden sonra dinde değişiklik yapmasının ardından İslam'ı yönetimden uzaklaştırmayı dayattı... Bu seksen sekiz sene içerisinde kafir Batı, Müslümanlara karma beşeri kanunları dayattı, yönetimi tüm şerhlerin kendilerinde toplandığı birer bekçi olan yöneticilere teslim etti, onları kendine kuyruk yaptı, ümmeti boğazlamaları ve servetlerini yağmalamaları için harekete geçirdi. Dolayısıyla ümmet, onların yüzünden katliam, hapis, işkence, sürgün, tehcir, zillet, fakirlik, cehalet, fesat ve saptırma gibi büyük belalara maruz kaldı... Bu seksen sekiz sene ile birlikte ümmet, elem, gözyaşları ve süregelen komplolar içerisinde azap yolculuğuna başladı.

Ancak ümmet, bu seksen sekiz sene içerisinde İslam'ı sahih olarak anlamaktan, doğru şekilde tatbik etmekten uzaklaşmakla kendisine zulmettiğini, Allah'ın zikrinden,

şeriatından ve hükmünden yüz çevirmekle Kur'an-il Kerim'in zikrettiği sıkıntılı bir hayat sünnetine maruz kaldığını gözlemlemeye başladı. Böylece **Raşidi Hilafet**'ten başka kurtuluş yolunun olmadığını gördü. Bu nedenle ümmet, bu yönde karar kıldı ve karşılaştığı her şeye rağmen bu kararında mutmaindi. Bu sırada Batı ise bu geri dönüşten duyduğu korkudan ve bunu kendi hadaratının bir yok oluşu olarak görmesinden dolayı adeta çılgına döndü. Nitekim bugün Afganistan'dan Irak'a, Filistin'e, Somali'ye, Keşmir'e, Türkistan'a ve Çeçenistan'a varıncaya kadar Müslümanların ülkelerinin genelinde gördüğümüz manzara budur... Müslümanları meşgul eden tek dert **Raşidi Hilafet** yoluyla sadık bir şekilde Allah [Azze ve Celle]'ye dönerek hallerini değiştirmekken kafir Batıyı meşgul eden tek dert ise bunu engellemektir... Bugün Müslümanlar ile kafir Batı arasındaki mevcut çatışmanın hakikati işte budur. Bu çatışmaya ilişkin olarak ortaya atılan terörizmle savaş, radikalizmle mücadele ve benzeri sloganlar ise sırf gözlere kum zerrecikleri serpmek içindir.

Bugün ümmet, kurtuluş ümidiyle dolu bir halde köklü bir değişime göz dikmiştir.

Ümmetin bu hali, Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in ahir zamanda **Raşidi Hilafet**'in kurulacağına dair vaadi ile buluşmaktır. Ümmetin bu hali, "miladi altıncı ve yedinci yüzyıllara, yani Nebi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in zamanına dönülmesinden", "**Hilafetin** ihya edilmesinden", "geniş bir İslam imparatorluğundan" korkan kafir Batının önemli şahsiyetlerinin bu husustaki ifadeleriyle buluşmaktır. Ümmetin bu hali, **Hizb-ut Tahrir**'in kendisine davet ettiği ve

8 *Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...*

çalıştığı seneler boyunca bağlı kaldığı Nübüvvet Minhacı Üzere **İkinci Raşidi Hilafet**'in kurulması ile buluşmaktır.

Allah'ım! Şüphesiz bu davet senin davetindir, nusret senin nusretindir. Hepimiz emrine boyun eğdik. Allah'ım! Bizleri Raşidi Hilafet'le izzetlendir ki İslam ve ehli onunla izzetlensin, küfür ile ehli de onunla zelil olsun. Hilafet'i insanların senin dinine fevc fevc girdiği bir hayır kapısı kıl. Hilafet'le tüm hayır müjdelerini gerçekleştir. Allah'ım Amin.

Batının Gözünde İslam

Bu, Batının fikrine ve liderlerinin akıllarına önceden yer etmiş olan bir takım tutumlardan ibarettir... Batılılar ve onların tabileri, bu tutumları tam bir kararlılık ve inanç içerisinde tamamen bilinçli bir irade ile bilerek uygulamaktadırlar. Zira bunlar, ne uydurma bir sözdür ne de yeni sözlerdir. Bilakis düşmanlık, Müslümanlara karşı kafirlerin nefislerine kök salmış olan gizli bir düşmanlıktır ki Kur'an, onu bir ahit olarak tanımlamıştır. Zira onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ
"Hakikatte, onlar (peygamberlere karşı) bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Hâlbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara ait (nice nice) cezalar vardır."^[İbrahim 46]

Nitekim düşmanlar, bu düşmanlığı asırlar boyunca dışa vurdular. Zira onların askerlerinden biri, savaş elbisesini giyip İslam ülkelerini sömürmek için yola çıktığında avazı çıktığıınca bağırarak şöyle diyordu:

"Anne... Duanı benden eksik etme... Ağlama... Bilakis gülümse ve ümitli ol... Ben Trablus'a gidiyorum... Sevinçli ve mutlu olarak... Bu kanımı kahrolası ümmeti ezip çiğnemek için akıtacağım... İslam dini ile savaşacağım... Kur'an'ı yok etmek için var gücümle savaşacağım..."

Batı, bizimle olan alakasını tek bir esas üzere bina etti ki o da haçlı savaşlarının süregelmesidir.

Batının Arap ve İslam dünyasına olan düşmanlığı Batının ve avenelerinin nefislerine kök salmış olan dinsel ve

10 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

hadaratsal bir düşmanlık olup onların bize karşı savaşları, İslami devin ortaya çıkmaması için sürecelecektir. Mesela Muhammed Esed (Leopold Weiss), "Yolların Ayrılış Noktasında İslam" adlı kitabında şöyle diyor: "...Bu kin ve öfke, her ne vakit Müslüman kelimesi zikredilmişse halkçı duyguları kabartmıştır. Kadın erkek tüm Avrupalının kalbine ininceye kadar onların mevcut atasözlerine girmiştir. Tüm bunlardan daha garip olanı ise bütün kültürel değişim aşamalarına rağmen bu kin ve öfke onlardaki canlılığını sürdürmüştür... Daha sonra dini duyguların zayıflamaya başladığı bir zaman gelmiş ancak İslam düşmanlığı yine sürüp gitmiştir... Geleneksel horlama, bilimsel araştırmalarına mantıksız olarak partizanca sızmaya başlamıştır. Daha sonra da İslam'ın horlanması, Avrupa düşüncesinin temel bir parçası haline gelmiştir." Bunlar, dilleri ile söyledikleridir. Oysa kalplerinde gizledikleri daha büyüktür.

1935 yılında Kudüs'te yapılan misyonerler konferansında misyoner cemiyetlerin başkanı Samuel Zweimer, şöyle diyor: "Hıristiyan devletlerin sizleri Muhammedi ülkelerde yapmakla görevlendirdiği misyon, Müslümanları Hıristiyanlığa girdirmek değildir. Bu onlar için hidayet ve şeref olur. Sizlerin misyonu, Allah ile bağı olmayan dolayısıyla milletlerin hayatlarında itimat ettiği ahlaka bağlayan bir bağı olmayan birer yaratık haline gelmeleri için Müslümanları İslam'dan çıkarmaktır. Bunun içindir ki bu çalışmanız sayesinde İslami krallıklarda sömürgecilik fethinin öncüleri olacaksınız. O halde İslami krallıklardaki tüm akılları, kendisi için çalıştığımız yolda yürümeyi kabullenmeye hazırlayınız: Allah ile olan bağı bilmesinler ve bilmek de istemesinler ki böylece Müslümanları İslam'dan çıkarmış Hıristiyanlığa da sokmamış olursunuz. Dolayısıyla İslami gençlik, azme değer işleri umursamayan, rahatı ve tembelliği seven ve hayattaki hedefi haline

gelineye kadar her türlü üslupla şehvetleri elde etmenin peşinde koşan sömürgeciliğin istediği şekilde bir gençlik haline gelir. Dolayısıyla o, öğrendiğinde şehvetleri elde etmek amacıyla öğrenir, mal biriktirdiğinde şehvetleri amacıyla biriktirir, şehvetleri uğrunda en yüksek makamları hazırlar... Şehvetlere ulaşmak için her şeyini verir. Ey misyonerler: Bu misyonunuzu en mükemmel şekilde tamamlayınız."

Isaiah Bowman, İslam Dünyasında Misyonerlik dergisinde yayınlanan makalesinde şöyle diyor: "Hıristiyan bir topluluğun İslam'a girip de ardından Hıristiyanlığa döndüğü asla görülmemiştir. Siyonizm ve 'İsrail'in istikrarı önündeki tek tehlike İslam'dır."

Misyoner Tacli şöyle diyor: "Kur'an'ı kullanmalıyız. İslam'ın kendisine karşı İslam'ın en etkili silahı Kur'an'dır. İslam'ı tamamen ortadan kaldıramamız için Müslümanlara Kur'an'da doğru olanın yeni olmadığını, yeni olanın ise doğru olmadığını açıklamalıyız."

Misyoner William Gifford Palgrave şöyle diyor: "Ne zaman ki Kur'an ve Mekke şehri, Arap ülkelerinden kaldırılır, işte o zaman Arapların, Muhammed'den ve kitabından uzak bir halde Batı hadaratı yolunda ilerlediklerini görürüz."

Lawrence Brown şöyle diyor: "Avrupa sömürgeciliğinin önündeki tek duvar İslam'dır."

Moor Berger, "Çağdaş Arap Dünyası" isimli kitabında şöyle diyor: "Araplardan korkmamız ve Arap milletini önemsememiz Arapların sahip oldukları bol miktardaki petrolden kaynaklanmamaktadır. Bilakis bunun sebebi İslam'dır."

Gardner şöyle diyor: "Şüphesiz ki haçlı savaşları Kudüs'ü kurtarmak için değil İslam'ı yıkmak için olmuştur."

12 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

Kardinal Bavr şöyle diyor: *“İslam'ın yok edilmesi ve mukaddes arzın kurtarılması için Hıristiyanların Yahudilerle işbirliği yapması kaçınılmazdır.”* [et-Teayiş el-Meşbuh, yayını S: 4]

İbn-u Lokman'ın Mansure'deki evinde esir olarak tutulan IX. Fransa Kralı Louis, Paris'teki Milli Vesikalar Dairesinde saklı bulunan bir belgede şöyle diyor: *“Savaş yoluyla Müslümanlara karşı zafer kazanmak imkansızdır. Onlara karşı zafer kazanmak ancak aşağıdaki siyasetleri takip etmekle mümkündür:*

-Müslüman liderler arasında fırkacılığı yaymak. Bu gerçekleştiği takdirde bu anlaşmazlığın Müslümanları zayıflatan bir faktör haline gelinceye kadar bu çatlağın mümkün olduğunca daha da genişletilmesi için çalışılmalıdır.

-İslam ve Arap beldelerinde iyi bir yönetişimin kurulmasına imkan vermemek.

-Temel kaide, yönetimin tepesinden koparıncaya kadar İslam beldelerindeki yönetim sistemlerini rüşvet, fesat ve kadınlarla ifsat etmek.

-İlkeleri uğrunda feda olmaya hazır vatanının kendisi üzerinde hakkı olduğuna inanan bir ordunun kurulmasını engellemek.

-Bölgede Arap birliğinin kurulmasını engellemeye çalışmak.

-Arap bölgesinde güney Gazze ile kuzey Antakya arasında uzanan sonra doğuya yönelen ve batıya kadar uzanan bir Batılı devletin kurulması için çalışmak.

“Büyük bir İngiliz oryantalist” olan Job şöyle diyor: *“Artık İslam, Müslümanların içtimai hayatı üzerindeki hakimiyetini kaybetti ve belirli dinsel törenlere hasredilinceye kadar nüfuz alanı yavaş yavaş daralmaya başladı. Bu gelişmenin büyük bir bölümü,*

bilinçsiz ve dikkatsiz bir şekilde yavaş yavaş gerçekleşti. Şu anda bu gelişme, büyük ölçüde ilerleme kaydetmiş olup artık bunun dönüşü yoktur. Ancak bu gelişmenin başarıya ulaşması belli ölçüde İslam dünyasındaki liderlere ve önderlere özellikle de genç olanlarına bağlıdır. İşte tüm bunlar, laik eğitim ve kültürel faaliyetlerin bir sonucudur."

İngilizler, Birinci Dünya Savaşı esnasındaki Kudüs'e yönelik askeri saldırılarını haçlı saldırısı olarak nitelendirmişlerdir. Nitekim Patterson Smith, "Hıristiyan Halkın Yaşantısı" adlı kitabında şöyle diyor: "Haçlı savaşları başarısızlıkla sonuçlandı ama bundan sonra ciddi bir olay oldu. İngiltere sekizinci haçlı saldırısını gönderdiğinde bu sefer başarılı oldu. Allenbi'nin Birinci Dünya Savaşı esnasında Kudüs'e yapmış olduğu saldırı sekizinci ve son haçlı saldırısıdır; bu nedenle İngiliz gazeteleri Allenbi'nin fotoğrafını yayınladı ve resminin altına Kudüs'ü fethettiğinde söylediği şu meşhur sözünü yazdı: Haçlı savaşları bugün sona erdi."

Gazeteler, bu tavrın sadece Allenbi'nin tavrı olmayıp tamamen İngiliz politikasının bir tavrı olduğunu yayınladılar. Gazeteler şöyle dediler: İngiliz Dışişleri Bakanı Lloyd George, sekizinci haçlı savaşı olarak isimlendirdiği haçlı savaşlarının son saldırısında kazanmış olduğumuz zafer nedeniyle General Allenbi'yi İngiliz parlamentosunda tebrik etti.

Haçlı zihniyetine Fransızlar da yabancı değildir. Zira küfür tek millettir. Mesela General Gorua, Şam dışında Maysalun ordusuna galip gelince hemen Emevi Camii yanında bulunan Selahaddin Eyyubi'nin kabrine yöneldi ayağıyla mezarını tekmeleyerek şöyle dedi: "İşte şimdi geri döndük ey Selahaddin!"

14 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

Nitekim bazı Fransız milletvekilleri Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö Bidault'u ziyaret edip Marakeş'teki savaşa bir son vermesini talep ettiklerinde onlara verdiği "*Şüphesiz ki bu savaş, hilal ile haç arasındaki bir savaştır*" cevabı Fransızların haçlı zihniyetini teyit etmektedir.

Her zaman ve he her yerde melun olan Yahudiler yani "İsrail" kuvvetleri 1967 yılında Kudüs'e girdiklerinde askerler ağlama duvarının etrafında toplandılar ve Moşe Dayan ile bağırmaya başlayarak şöyle dediler: "*İşte bu gün Hayber gününün karşılığı olan gündür... Hayberin intikamıdır.*" "İsrail", Batı haçlılığını istismar etmiştir. Zira 1967 savaşı öncesinde aveneleri pankartlar taşıyarak gösteriler altında Paris'te sokağa döküldüler ve Jan Poul Sartre'nin de altında yürüdüğü bu pankartlar ile "İsrail" için hazırlanan tüm bağış sandıklarının üzerinde iki kelimeden oluşan tek bir cümle yazılıydı: "*Müslümanlarla savaşınız.*"

Batının haçlı coşkusu alevlendi ve Fransızlar, Avrupalı haçlıların İslam'la savaşılması ve Müslümanların yok edilmesi mesajını bölgeye ulaştıran siyonizmi güçlendirmek amacıyla sadece dört gün içerisinde bir milyar frank bağışta bulundular.

Zaman ne kadar uzarsa uzasın haçlı kininin kusulması aynı doğrultuda olmuştur.

Amerikan Dışişleri Bakanlığında Planlama Bölümü Başkanı ve Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 1967 yılına kadar Başkan Johnson'un Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Danışmanı olan Eugene Rostow, şöyle diyor: "*Bizler ile Arap halkları arasında var olan ihtilafların halklar arası veya devletlerarası ihtilaflar olmadığına farkında olmalıyız. Bilakis bu ihtilaflar, İslam hadaratı ile Hıristiyan hadaratı arasında*

var olan ihtilaflardır. Hıristiyanlık ile İslam arasındaki çatışma orta çağlardan bu yana yanıp tutuşmakta olup farklı görüntülerde şu ana kadar sürmektedir. Bir buçuk asırdan bu yana İslam Batı hadaratına İslami miras da Hıristiyan mirasına boyun eğmiştir.” Başka bir konuya geçerek şöyle diyor: *“Tarihi durumlar Amerika'nın, felsefesiyle, inancıyla ve sistemiyle Batı dünyasının tamamlayıcı bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu da onu, felsefesiyle ve İslam dini ile temsil edilen akidesiyle doğu İslam dünyasına karşı düşmancül bir tutum takınmaya sevk etmiştir. Amerika'nın, İslam'a karşı Batı dünyası ve siyonist devlet yanında düşman safında bu tavrı takınmaktan başka çaresi de yoktur. Bunun tersini yapması halinde dilini, felsefesini, kültürünü ve kurucularını inkar etmiş olur.”* Rostow, sömürgeciliğin Ortadoğu'daki hedefini, İslami hadaratı yok etmek, “İsrail'in” kurulmasını bu planın bir parçası ve bunu da sadece haçlı savaşlarının bir devamı olarak belirlemektedir.

Geçen asrın doksanlarının başında NATO Genel Sekreteri olan Willy Claes, şöyle diyor: *“Artık geçmişteki ihtilaflarımızı ve husumetlerimizi bir tarafa bırakıp hepimizin gerçek düşmanı olan İslam'a yönelmemizin zamanı gelmiştir .”*

1994 yılında NATO'nun Genel Komutanı olan John Galvin, şöyle diyor: *“Soğuk savaş kazandık. İşte bizler, 70 yıllık aldatıcı çatışmaların ardından 1300 yıldan beri var olan İslam'la büyük cepheleşme çatışmasının olduğu çatışma eksenine geri dönüyoruz.”*

Time Dergisi Editörü “Asya Yolculuğu” isimli kitabında; Amerikan hükümetine, İslam'ın yeniden İslami ümmete hakim olmasını, dolayısıyla Batıya, hadaratına ve sömürgeciliğine karşı zafer kazanmasını engellemek

16 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

amacıyla İslami beldelerde askeri diktatörlükler oluşturmaya tavsiyesinde bulunmaktadır.

Aslen Yahudi olup en önemli stratejik politika teorisyenlerinden biri olan eski Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger şöyle diyor: *"Batının, yeni düşmanı olması itibarıyla karşı koyması kaçınılmaz olan yeni cephesi, İslami Arap dünyasıdır."*

Amerika'nın eski başkanlarından ve en önemli stratejistlerinden birisi olan Nixon, *"Uygun Fırsat"* isimli kitabında şöyle diyor: *"İslam, sırf bir din değildir, dahası büyük bir hadaratın temelidir."* Ve şöyle diyor: *"İslam ile Batı, birbirine zıttırlar. İslam'ın dünyaya bakışı onu, birincisinin ikincisine galip gelmesi gereken şekilde 'Dar-ul İslam ve Dar-ul Harp' olmak üzere ikiye ayırır."* Radikaller hakkında ise şöyle diyor: *"Onlar, maziye yeniden canlandırma yoluyla eski İslami hadaratı geri getirmede kararlıdır, İslami şeriatın tatbikini hedeflemektedir ve İslam'ın bir din ve devlet olduğunu haykırmaktadırlar. Geçmiş bakmalarına rağmen onu geleceğin hidayeti olarak benimsemektedirler."*

Samuel P. Huntington, *"Hadaratların Çatışması: Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması"* isimli kitabında şöyle diyor: *"İslam ile Hıristiyanlık arasındaki ilişkiler, genellikle fırtınalı ve her biri diğerine göre 'öteki' durumunda olmuştur. Liberal demokrasi ile Leninizm-Marksizm arasındaki yirminci yüzyıl çatışması, İslam ile Hıristiyanlık arasındaki süregelen derin çatışma ilişkisiyle karşılaştırıldığında yüzeysel ve uçucu olgudan başka bir şey değildir."* Ve şöyle diyor: *"İslam, Batıyı şüphe konumunda bırakan tek hadarattır ve bunu en az iki defa yapmıştır."* Önümüzdeki dönemde İslam ile Batı arasındaki çatışmanın unsurları olarak şu beş unsuru zikrediyor:

1. Arkasında İslami meselelerin erleri haline gelmiş büyük oranda işsiz ve öfkeli bir gençlik bırakan İslami nüfus artışı...
2. İslami uyanış, Batının sahip olduklarına kıyasla hadaratlarının tabiatı, gücü ve seçkin değerleri hususunda Müslümanlara yepyeni bir güven vermiştir.
3. Batının, değerleri ile kurumlarını genelleştirmeye dönük süregelen çabaları... İslam dünyasında çatışmalara girmek Müslümanlar nezdinde şiddetli bir memnuniyetsizlik doğurmuştur.
4. Komünizmin çökmesi, İslam ile Batının ortak düşmanını yok etmiş ve biri diğerinin tehdit algısı haline gelmesi için her ikisini baş başa bırakmıştır.
5. Müslümanlar ile Batılılar arasında giderek artan sürtüşme ve karışım, her iki tarafın özel kimliklerine olan ve diğerinin kimliğinden nasıl farklı olduğuna dair hissiyatlarını tahrik etmiştir.

Batı ile İslam arasındaki çatışmayı çatışmaya doğru götüren beş ana unsur işte bunlardır.

Oğul Bush, alçaltıcı "ayakkabı" olayına maruz kaldığı Irak ziyaretinin ardından müttefiki Karzai'ye veda ziyareti için 16.12.2008 tarihinde Afganistan'a ulaştığında yaptığı konuşması arasında şu ifadeler geçiyordu: "*Başkan Karzai'ye teşekkür etmek, Birleşik Devletlerin Afgan halkını desteklediğini bildirmek ve ideolojik savaşların uzun bir vakit alması itibarıyla*

18 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

teröre karşı uzun savaşlarında onlara olan bu desteğin süreceğini bildirmek isterim."

İşte bunlar, Batının nefislerinde gizli olan kini ve nefreti ifşa eden pek çok açıklamalardan sadece bir kısmıdır.

Batı ve Hadaratsal Çöküşü

Ancak Batının akide ve şeriat olarak İslam'a yönelik bu azgın düşmanlığı ortasında ideolojik çöküşünün yanı sıra 2008 yılında dünyada kapitalist ekonomik sisteminin yankılı çöküşü meydana geldi ve Batı bu alanda iflas ettiğini duyurdu. Bir taraftan İslam'ı, gericilik, geri kalmışlık ve çağ dışıcılıkla nitelendirip geliştirilmesi gereken bir din olarak tanımlarken öteki taraftan kendi merkezlerinden dünyayı kurtaracak olanın İslam olduğunu ve *“bankalarımızın başına gelenleri anlamak için İncil okumak yerine Kur'an okumaya muhtaç olduklarını”* ilan eden seslerin yükselmesi doğrusu bir paradokstur. Yine *“Wall Street'in İslami şeriatın ilkelerine inanmaya ehil olup olmadığını?”* sorgulamaya, *“İslami finansın”* önemine ve Batı ekonomisinin kurtarılmasındaki rolüne dikkat çekmeye başladılar. Hatta İslam'a saldırmasının üzerinden daha birkaç ay geçmeden Roma Papası, *“Romano Observer”* politikasını takip eden bir gazetede İslam'ın faizden ve kumardan tamamen uzak olan kredi finansmanı yönteminden faydalanmanın zaruretini ilan etti. Evet, İslam'a karşı azgın bir savaş ilan eden Batının siyasi yetkilileri ve aydınları, bu çatışmada geleceğin İslam'ın lehine olacağını ve Batının hadaratının çökeceğini ilan etmektedirler...

Nixon, *“İslam'ın Ardından”* isimli kitabında şöyle diyor: *“Dünyayı fiilen tehdit eden şey şudur ki ülkemiz emtia bakımından zengin olabilir ama ruhen fakiriz. Zira bozuk eğitim ve öğretim, giderek artan suçlar, tırmanan şiddet, gelişmekte olan etnik bölünmeler, yaygın yoksulluk, uyuşturucu belası, eğlence*

20 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

araçlarındaki kültür çöküntüsü, sivil görev ve sorumlulukları yerine getirmedeki düşüklük, ruhsal boşluğun yayılması işte bunların hepsi Amerikalıların savrulmasına, ülkelerine, dinlerine ve birbirlerine karşı yabancılaşmalarına katkıda bulunmuştur."

Eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brezinski şöyle diyor: *"Şehvetlere dalmış olan bir toplum (Amerikan toplumu), dünya için ahlaki bir kanun yapamaz ve ahlaki bir liderlik ortaya koyamayan her hadarat ileride yok olmaya mahkumdur."*

Samuel Huntington ise Batılı Amerikan hadaratının evrensel devlet sahnesinden çöküş sahnesine doğru harekete geçmesinin nedenleri olarak ekonomik ve demografik yönleri saydıktan sonra ahlaki çöküntü, kültürel intihar ve Batıdaki siyasi parçalanma olmak üzere bunlardan daha önemli şeylerin olduğunu belirtiyor. Ahlaki çöküntünün belirtileri hususunda ise şunları söylemektedir:

-Suç işleme, uyuşturucu alışverişi, genel olarak şiddet eylemleri gibi anti-sosyal davranışlarda görülen artış.

-Gayri meşru çocuklar ve boşanma oranının yükselmesini de içeren aile parçalanması, küçük yaştaki kız çocukların hamile kalmaları ve bir veliden oluşan aile sayılarında görülen artış.

-“İş ahlakında” görülen genel zafiyet ve sosyal çılgınlık eğilimlerinde görülen tırmanış.

-Eğitime ve fikri aktifliğe olan bağlılıktaki çelişki ve bu da Birleşik Devletler’deki düşük seviyeli eğitimlerde görülmektedir.

Daha sonra bu olumsuz eğilimlerin doğal olarak Müslümanların ahlaki üstünlüğünün teyidine... entegrasyona karşı çıkılmasına, kendi asli toplumlarının değerlerine, adetlerine, kültürlerine bağlılığın sürekliliğine ve bunların yayılmasına yol açtığını belirtmektedir. Asimilasyon ve entegrasyon başarısız olunca böylesi bir durumda Birleşik Devletler, parçalanmış ve çatlamış bir devlet haline gelecektir ki bunları da içsel çatışma ve parçalanma olasılıkları takip edecektir.

Kuveyt menşeli el-Vatan Gazetesi, 18.10.2006 tarihli baskısında "Londra-Financial Times'tan" alıntılanmış bir haberi yayınladı. Söz konusu haberi kaleme alan Amerikan Dış İlişkileri Konseyi Başkanı Richard Haass, Irak savaşı kararının bölgede Amerikan asrının sona eriş nedenlerinin ilki olduğuna değinerek şöyle diyor: *"Osmanlı imparatorluğunun çöküşünün üzerinden yaklaşık 80 sene, sömürgecilik döneminin sona ermesinin üzerinden 50 sene ve soğuk savaşın sona ermesinin üzerinden en az 20 sene geçtikten sonra bugün bölgede Amerikan asrının da sona erdiğini söylenebilir. Görünen o ki bazılarının Avrupa gibi barışık, müreffeh ve demokratik bir Ortadoğu'nun kurulacağına dair düşledikleri rüya asla gerçekleşmeyecektir. Çünkü büyük bir ihtimalle kendisini ve dünyayı pek çok zarara sürükleyecek yeni bir Ortadoğu ortaya çıkacaktır. Doğrusu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından başlayan Amerikan asrında Birleşik Devletler, çalışmada nüfuzdan ve özgürlükten görülmemiş şekilde faydalanmıştır. Ancak bu asır, birtakım sebeplerden ötürü yirmi seneden daha az bile sürmedi ki bunlardan birincisi başkanın yönetiminin Irak'a saldırı kararı ve bu operasyona yönelme üslubu sonra da işgalden kaynaklanan hususlardır. İran'la denge kurmada*

22 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

yeterli güce sahip Sünni kesimin egemen olduğu bir Irak artık bitmiştir. Olaylar sahnesinde daha başka faktörler ortaya çıkmıştır ki bazıları şunlardır: Ortadoğu'da barış sürecinin sona ermesi, klasik Arap rejimlerinin radikal İslam'ın cazibesine karşı koymadaki başarısızlıkları ardından radikallerin finansman, silah, fikirler ve asker kazanma yollarını daha da kolaylaştıran küreselleşmedir. Washington gelecekte en belirginleri Avrupa Birliği, Çin ve Rusya olmak üzere başka aktörlerin giderek artan meydan okumalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Ancak tüm bunlardan daha önemlisi ise bölgedeki devletlerden ve bu devletlerin içindeki radikal guruplardan gelecek meydan okumalardır."

Amerikan başkanlık seçimlerine aday olan Patric Buchanan, Amerika'nın liderliğini yaptığı sözde terörizme karşı savaş hakkındaki "Hadaratlar Savaşı Çıkacak mı?" başlıklı makalesinde şunları teyit etmektedir: "İslam parçalanamaz ve herhangi bir ideolojik çatışmanın İslami yayılımın zaferi ile sonuçlanması acı bir sonuçtur... Ancak nazizmi, faşizmi, Japon, Bolşevik ve Sovyet askeri ruhunu yok ettiğimiz gibi İslam'ı yok etmemiz imkansızdır. İslam, yaklaşık 1400 yıl boyunca baki kalmayı başardığı gibi 57 ülkeye de egemen bir akidedir. Her ne kadar maddi üstünlük Sovyet imparatorluğunun yıkılışını önleyememiştir demiş olsak da Batı maddi olarak üstün olsa da... İslam parçalanamaz. Akide faktörü belirleyici olduğuna göre İslam, mücadeleciler ve hareketli iken Hıristiyanlık donuktur. İslam gelişip büyürken Hıristiyanlık eriyip tükenmektedir. Müslüman savaşçılar hezimete ve ölüme karşı koymaya hazırlarken Batı zayıflık vermeyi göğüslemekten kaçınmaktadır." Makalesini şu sözlerle tamamlamaktadır: "İslam'ı hafife almayın. Zira İslam, Avrupa'da hızla yayılan bir

dindir... Bir inancı hezimete uğratman için bir akideye muhtaçsın. Peki, bizim akidemiz hangisidir? Bireysellik eğilimi mi?

*"Savaş Karşısı Vakfında" 23.06.2006'da bu siyasetçiye ait tekrar "Zamanı Gelen Fikir" başlıklı kısa bir makale yayınlanmıştır. Bu makalede İslam'la yönetim fikri, Müslümanlar arasındaki bağlarını pekiştirdiğine değinerek Allah'a yakarıp dua ederek Irak'ta otoriteye direnen Sünnilerle, Şii mücahitlerle, cihatçılarla ve kanuna karşı çıkan Talibanla savaşırken Amerikan silahlı kuvvetlerini izlediğimizde zihnimize Victor Hugo'nun şu sözü geldiğini ifade ediyor: "Zamanı gelen bir fikrin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz." Ve şöyle ekliyor: "Pek çok hasmın düşman kesildiği bir fikir kendisini kabul ettirmiş fikirdir. Zira onlar, Allah'ın olduğu tek bir ilahın olduğuna, Muhammed'in Allah'ın Resülü olduğuna, İslam'ın veya Kur'an'a boyun eğmenin cennete götüren tek yol olduğuna, Rabbani bir toplumun şeriat, yani İslam kanunları vasıtasıyla yönetilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Nitekim başarısızlığa götüren diğer yolları denemelerinin ardından yeniden İslam'ın ocağına geri döndüler... On milyonlarca Müslüman, daha saf bir şekilde İslam köklerine dönmeye başladılar ve İslami iman dersi gerçekten şaşırtıcıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun maruz kaldığı hezimet ile zilletin ve **Hilafet'in** 'Atatürk' döneminde yok edilmesinin üzerinden iki asır geçmesine rağmen İslam, hayatta kaldığı gibi nesiller boyunca da Batının yönetimine karşı dayanmıştır... Nitekim İslam, Arafat veya Saddam'ın milliyetçiliğinden daha dayanıklı olduğunu ispat etmiştir. Amerika, Fas'tan Pakistan'a kadar bizim açımızdan normal olmayan bir durumun oluşunu fark etmelidir: Şu andan sonra artık çoğunluk bizlere iyi insan olarak bakmayacaktır. İslami yönetim fikri, Müslüman kitleler arasında bağları pekiştirdiğine*

24 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

göre yeryüzündeki en güçlü ordu onu nasıl durduracak? Yeni bir politikaya muhtaç değil miyiz?"

Kuveyt'te yayınlanan el-Müctema Dergisi, 05.03.1996 tarihli 119. sayısında Amerikan Kongresi Dış İşleri Komisyonu üyesi C. Miran'ın dergi müdürüne şunları söylediğini yazdı: *"Gelecek asrın İslam'ın ve İslami kültürün asrı olacağına, bunun da dünyanın dört bir tarafına daha fazla barış ve refahın gelmesi için bir fırsat olacağına inanıyorum."*

Batının Gözünde Hilafet

Batılı devletlerin bakış açısıyla **Hilafet**'e değinmek istediğimizde bu devletlerin dünya üzerindeki hakimiyeti ile dünyayı sömürmelerinin sona ermesinden bahsediyoruz demektir. Batılı hadarata karşı küresel şekilde meydan okuyan dahası onun alternatifini temsil eden temelleri sapasağlam parçaları güçlü bir hadarat projesinden bahsediyoruz demektir. Yani "Batılı laik liberalizmin alternatifi ideolojik bir model olan" yeni küresel bir sistemden bahsediyoruz demektir. **Hilafet**'ten bahsettiğimizde Batının uykularını kaçırarak uykudayken de uyanırken de onları uykusuz bırakan bir kabustan bahsediyoruz demektir. "Batılı liderlerin açıkladığı gibi" Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Ortadoğu'ya, Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan ve dünyanın liderliğini yeniden ele almaya ehil kılacak şekilde şu andaki ve geçmişteki İslam topraklarını kuşatan kapsamlı bir İslam imparatorluğundan bahsediyoruz demektir. **Hilafet**'ten bahsettiğimizde şeriatın tatbikinden, Müslümanların beldelerinin birleşmesinden, sömürgecilik nüfuzunun bu beldelerden sökülüp atılmasından bahsediyoruz demektir. Batılı devletler nezdinde "İslam şeriatının Arap dünyasına hakim olması, Müslümanların topraklarında tek Hilâfet'in kurulması ve buralardan Batının nüfuzunun sökülüp atılması ise izin verilemez ve kesinlikle imkansız bir durumdur."

Batının tek derdi sürekli olarak **Hilafet**'i yok etmeye çalışmak olmuş ve bunu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirmiştir. Nitekim **Hilafet**'in kendi döneminde

yıkıldığı İngiltere Dışişleri Bakanı Curzon, şöyle diyor: "Artık Türkiye'nin işini bitirdik. Bugünden sonra asla ayağa kalkamaz... Çünkü İslam ve **Hilafet**'le temsil edilen gücünü yok ettik." İşte Müslümanların **Hilafet**'i devletlerarası sahneye döndürmek için yeniden azimlerini birleştirmeleriyle aynı dert Batıyı yine uykusuz bırakmaya başlamıştır.

Hilafet'in geri gelmesine dair Batının beklentisine ve bu beklentiye ilişkin bazı raporlar, makaleler ve analizler şunlardır:

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Putin, 2002 yılının aralık ayında Rus vatandaşlarından gelen iki milyonla telefon bağlantısı arasından seçilen elli soruyu cevaplandığı bir canlı televizyon diyalogunda konuşurken şu açıklamayı yapmıştır: "Devletlerarası terör, Rusya'dan parçalar koparmayı ve **İslami Hilafet**'i kurmayı hedefleyen bir savaş açmıştır."

Yine www.islammemo.com sitesi, 2002 yılının sonlarında "**Alman İstihbarat Birimi Hilafet'in Kurulmasına Karşı Uyarıyor**" başlığı altında şu haberi yayınlamıştır: "Alman İstihbarat Başkanı August Hanning, Körfez bölgesinden başladığı birtakım Arap ülkelerine yönelik bir gezide bulunarak bazı Arap istihbarat birimi başkanlarıyla görüştü. Devletlerarası istihbarat birimlerinin faaliyetlerinden birine başkanlık eden bir elemana göre Irak ve İslami köktendincilik en önemli iki konuydu. İslami köktendincilik hususunda Alman istihbaratı analistleri, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan'daki İslami hareketin binlerce taraftarının, bölgede **Hilafet Devleti'ni kurmayı** amaçlayan geniş çaplı bir saldırı başlatmasını beklemektedirler. Alman yetkililer, istihbarat birimlerinin beklentilerine büyük ölçüde güvenmekte ve doğrulamaktadırlar."

Henry Kissinger, 06 Kasım 2004 tarihinde Hindistan'da yapılan İkinci Hindistan Times Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında şunları söylüyor: "Tehditler, terörizmden gelmemektedir. Nitekim böyle olduğunu 11 Eylül'de gördük. Ancak tehdit, **İslami Hilafet** meselesinde köktendincilerin aksini düşünen ılımlı İslam'ı yok etmeye çalışan aşırı köktendinci İslam'dan gelmektedir."

Yine Kissinger, şöyle demiştir: "Baş düşman, **Hilafet'in kurulması** önünde birer engel olarak gördüğü hem ılımlı İslami toplumlara hem de diğer tüm toplumlara aynı anda değiştirmeyi isteyen İslam içerisindeki aktif olan köktendinci kesimdir." [Newyork Times Dergisi / 2004 Kasım Sekizinci Sayı]

el-Hayat Gazetesi, 15.01.2005'te Washington'da Reuters'in bir raporunu yayınladı. Bu rapor, dünyanın beş kıtasından bin uzmanın istişaresine dayanmakta olup 2020 yılına kadar geleceğe dair beklentilerine ilişkin tahminleri içermekte ve önümüzdeki yılların meydan okumalarına karşı koymada istihbaratçılar ile siyasilerin yardımını hedeflemektedir. Rapor, "terörist saldırıların devam edeceği" öngörüsünde bulunarak dünyadaki durumların gelişmesine ilişkin olarak olası dört senaryodan bahsetmektedir. Bu senaryolardan üçüncüsü ise raporun kendi deyimiyle "**yeni bir Hilafet**" olup buna karşı uyarıda bulunmuştur.

İngiltere Başbakanı Tony Blair 16 Temmuz 2005'deki, İşçi Partisi'nin genel kongresinde yaptığı konuşmasında şöyle diyor: "Bizler, 'İsrail' devletini yok etmeye, Batıyı İslami alemden çıkarmaya ve İslami ümmetin hepsi adına **Hilafet'i kurmak** yoluyla İslami aleme şeriat ile hükmedecek bir İslami Devlet kurmaya çalışan bir hareketin karşısındayız."

28 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

Yine 2005 eylül ayında şöyle diyor: “Şu anda Irak'tan çıkmamız Ortadoğu'da **Hilafet'in** ortaya çıkmasına yol açacaktır.”

Bush 06.10.2005'te Müslümanların Ortadoğu'daki Amerikan ve Batı nüfuzunu bitirmeyi hedefleyen bir stratejiye sahip olduklarına işaret ederek şöyle diyor: “Tek bir devlete hakim olmaları durumunda bu, tüm Müslümanları cezp edecektir. Bu da onlara bölgedeki tüm rejimleri devirme ve İspanya'dan Endonezya'ya uzanacak **radikal İslami bir imparatorluk** kurma fırsatı verecektir.”

İngiltere İçişleri Bakanı Charles Clarke, 06.10.2005'de Heritage Foundation'da yaptığı konuşmada şöyle diyor: “**Hilafet'in yeniden kurulması** hakkında hiçbir müzakere olamaz, İslami şeriatın tatbik edilmesi tartışma konusu olamaz.”

George Bush 08.10.2005'te Amerikan ulusuna sesleniş konuşmasında şöyle diyor: “Silahlı direnişçiler, bir ülkeyi ele geçirerek İslami halklara önderlik yapacaklarına, bölgedeki ılımlı hükümetlerin hepsini devirme imkanı bulacaklarına ve ardından da İspanya'dan Endonezya'ya kadar uzanan **radikal İslami bir imparatorluk** kuracaklarına inanıyorlar.”

Amerikan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 05.12.2005'te Johns Hopkins Üniversitesi'nde Irak'ın geleceği hakkında yaptığı bir değerlendirmede şöyle diyor: “Irak, Ortadoğu'yu kapsayacak şekilde genişleyerek Avrupa'daki, Afrika'daki ve Asya'daki meşru hükümetleri tehdit edecek olan **yeni İslami Hilafet'in** üssü mesabesinde olacaktır. Onların planları, işte budur ve bunu açıkça ifade ettiler. Dinlemede ve öğrenmede başarısız olursak korkunç bir hata işlemiş oluruz.”

Türkiye menşeli “Milliyet” Gazetesi, 13.12.2005'te New York Times Gazetesi'nden alıntılacağı şu haberi yayınlamıştır: “Son zamanlarda Bush yönetimindeki yetkililer,

'**Hilafet**' kelimesini adeta bir sakız gibi dillerine dolar oldular. Bush yönetimi, **Hilafet** vasfını kullanmakla yedinci asırda Ortadoğu'dan Güney Asya'ya, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanan bir **İslami imparatorluğu** kastetmektedir..."

Amerikalı yorumcu Karl Wick, 14.01.2006'da Washington Post Gazetesi'nde yazdığı uzun bir raporda şunları söylüyor: "Amerikan Başkanı George Bush'un saldırıda bulunduğu **İslami Hilafet'in yeniden ihya edilmesi**, Müslümanların büyük bir çoğunluğunun arasında yankılanmaktadır." Ayrıca, "Müslümanların kendilerini İslam'ın kalbini oluşturan 'ümmetin' bir parçası olarak gördükleri gibi halifeye de saygı duyulmaya layık bir şahıs olarak baktıklarını" ifade etmesinin yanı sıra şuna da dikkat çekmiştir: "Dünya çapında birçok ülkede faaliyet gösteren **Hizb-ut Tahrir**, hedefinin **Hilafet'i** geçmişteki dönemine döndürmek olduğunu ifade etmektedir."

Tunus asıllı olup Tunus dışında oturan "Dr. Ahmet el-Kadîdi", 17.05.2006 tarihli eş-Şark el-Katariyye Gazetesi'nde yayınlanan "Amerikalı Aydınlar 2020 Yılında **Hilafet'in** Dönmesini Bekliyorlar" başlıklı makalesinde şunları söylüyor: "Bu günlerde Paris baskılı 'Robert Lafon' Vakfı tarafından yayınlanan "Amerikan İstihbaratı 2020 Yılında Dünyayı Nasıl Görüyor?" başlıklı 83 sayfalık önemli bir rapordan aşağıdaki paragrafı okuyoruz: "Siyasi İslam bu günden itibaren 2020 yılına kadar küresel çaplı geniş bir yayılımı yakalayacaktır. Milliyetçi ve vatancı İslami hareketlerin birbirlerine bağlanacaklarını ve belki de **milli sınırları aşan bir otoriteyi tesis etmeye** çalışacaklarını bekliyoruz..." Müteakiben şöyle diyor: "Amerikalı bilim adamlarının beklediği şey tam olarak işte budur. Bu bilim adamlarının en ünlüleri ise 'Geleceğin Şoku' adlı kitabın sahibi Sosyolog ve geleceğe dair en

30 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

büyük öngörü uzmanı 'Alvin Toffler', Birleşmiş Milletler tarafından uygulamaya koyulan Milenyum Projesi'nin sahibi en büyük proje uzmanı 'Ted Gordon', Rand Corporation'dan 'Jeem Dewar' ve Shell petrol şirketinin tüm projelerini planlayan 'Jad Davis' ve bunların dışında geleceğin öngörülmesi bilimlerinde ünlü olan diğer bilim adamlarıdır..." Ve şöyle ekliyor: "Tabii olarak uzman profesörlerden oluşan bu yıldızlar topluluğu iki yıl boyunca Washington'daki Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı yararına çalışmışlar ve ellerindeki veriler yoluyla on beş yıl sonrasının dünyası için bir portre ortaya koyan ciddi ve güvenilir bir rapor ortaya koymuşlardır."

İşgal edilen Irak'taki ortak haçlı ittifak kuvvetleri komutanı **Richard Mayers** şöyle diyor: "Birleşmiş Milletlerin güvenliğine karşı en büyük ve gerçek tehlike, miladi altıncı asırda olduğu gibi **Hilafet Devleti'nin kurulması** için çalışan aşırılıktır. Bu aşırılık Irak'tan daha fazla bölgelere yayılma imkanı bulmuştur. Ancak bu aşırılık, Irak'ta da çalışıyor, yayılıyor ve Irak'taki direnişçileri Amerika'ya karşı maddi eylemlerde bulunmaya teşvik ediyor."

Uluslararası Media Monitors medya kanalı sitesi 31.01.2006'da Batı ile İslam arasındaki çatışmayı izah eden dikkatli bir okuyuşun, sabit bir bakışın ve geleceğe dair bir görüşün ortaya konulduğu Numan Hanif'e ait bir makale yayınladı. Numan Hanif'in bakışına göre bu çatışma tek bir sonuca ulaşacaktır ki o da: "Batının **Hilafet'in kaçınılmazlığını** kabullenmekten başka hiçbir seçeneği yoktur." Bu makale, "**Hilafet: İslam'ın Küresel Sisteme Karşı Meydan Okumasıdır**" başlığı altında yazılmış ve onda şu ifadeler geçmiştir: "Aşırı İslami harekete, **Hilafet Devleti** Projesi'nin İslami gücü geri getirmenin kalesi ve Batılı hadaratın

yalnızlaşmasına meydan okuma aracı olduğuna dair dinsel bir inanç egemendir... Her ne kadar İslami hareket, Kur'an-il Kerim ve İslami tarih gibi kaynaklarına göre **Hilafet'in** cihadi veya ıslahatçı veya siyasi çalışma ile ihya edilmesi metodu hususunda farklılık göstermiş olsa da tüm modelleriyle **Hilafet'in geri getirilmesi** hedefi üzerinde bir araya gelmektedirler." Ve şöyle diyor: "İslami Sünni hareketin tarifine göre **Hilafet**, İslam şariatının tatbikini ve İslam risaletinin bütün dünyaya yayılmasını hedefleyen bütün Müslümanların genel liderliğidir...." Ve şöyle diyor: "İslami hareket, Kur'an'la örtüşecek şekilde Müslüman kitlelere Batının laik liberalizmine alternatif ideolojik bir model sunmayı başarmıştır. **Hilafet'in canlandırılması** ise bu modelin zirvesini ve Batının egemen olduğu küresel yapıya meydan okumanın aracını oluşturmaktadır...." Ve şöyle diyor: "Aslında Batının modernitesine ve siyasi yapısına adapte olamadığı için siyasi İslam'ın başarısız olduğu sözü, siyasi İslam'ın başarısızlığına yönelik bir yargılama olamaz. Bilakis bu, Batının mühendislik politikası ile İslam'ın aslen birbiriyle örtüşmediklerine dair başka bir delildir. Bir diğer açıdan, İslami hareketlerin mevcut Batılı laik modellere karşı alternatif siyasi bir sistem olarak **Hilafet'in** alt yapısını sunmaları, siyasi İslam'ın başarısını temsil eder...." Ve şöyle diyor: "**Hilafet** fikrini cihat hareketinin siyasi şiddeti ile ilişkilendirme saldırısına dayanan politika, onun Kur'an'dan aldığı meşruiyetini asla yok edemeyecektir. İslam dünyası, cihat hareketinin silahlı yöntemleriyle tamamen örtüşmüyor olsa da **Hilafet'in** Kur'an'daki meşruiyeti hakkında bir tartışma söz konusu değildir. **Hilafet'in** canlandırılması fikrinin gözetilmesi ve **Hilafet'e** hücumun İslam'a hücum sayılması bakımından siyasi mantığa sahip İslami harekette şiddete başvurmanın yer almaması çok derin ve oldukça geniş bir nidadır."

George Bush, 05.09.2006'da bir kez daha **Hilafet'e** değinerek şöyle diyor: "Onlar, bu iğrenç ideoloji yoluyla herkese hükmedecek ve **Hilafet sisteminin** şu andaki İslami toprakların hepsini kuşatacak faziletli devletleri **İslami Hilafet'i** kurmaya çalışıyorlar."

11.10.2006 tarihinde Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında oğul Bush, şöyle diyor: "İlımlı hükümetleri devirmek ve **Hilafet'i** kurmak için rasyonalist insanları kazanmaya çalışan aşırıların olduğu bir dünya var." Ve şöyle ekliyor: "Terk edip gitmemizi istiyorlar, hükümetleri devirmeyi istiyorlar, inançları arasında doğal inanç özgürlüğünün olmadığı **Hilafet ideolojisini** yaymak istiyorlar."

Beyaz Saray haber sitesi, 20.10.2006 tarihinde George Bush'un şu sözünü yayınlamıştır: "Bu radikaller, söz sahibi bir devlet olarak **Hilafet'i** kurmak ve ideolojilerini Endonezya'dan İspanya'ya kadar yaymak istiyorlar ."

Amerika Savunma Bakanı **Donald Rumsfeld** veda töreninde şöyle diyor: "Onlar, ılımlı İslami yönetim sistemlerini ortadan kaldırmak ve **Hilafet Devleti'ni** kurmak istiyorlar."

Meşhur Harvard Üniversitesi Hukuk Profesörü **Noah Feldman**, 2007 yılında yayınlanan "**İslam Devleti'nin Yıkılışı ve Yükselişi**" isimli kitabında şöyle diyor: "Daha öce çökmüş olmasına rağmen bu asırda İslam şariatının popülaritesinin bir kere daha yükselmesi başarılı **İslami bir Hilafet'e** götürmesi olasılığını teyit etmektedir... Feldman, *İmparatorluklar ve Yönetim Üslupları* isimli kitabında ise birincisi Roma imparatorluklarına egemen olan demokrasi ve ikincisi **İslami Devlet'in durumu** olmak üzere sadece mevcut iki halin dışında komünizmde ve krallıklarda olduğu gibi yönetimlerin bir daha geri dönmek üzere yıkılacağını ifade etmektedir..." Yazar,

özellikle Mısır ve Pakistan gibi büyük nüfusa sahip devletlerdeki halklar olmak üzere İslami halkların şeriatın geri gelmesini talep ettiklerine dair Fas'tan Endonezya'ya kadar güçlü ve büyüyen bir fenomenin olduğunu gözlemleyerek şöyle soruyor: "Modern asırdaki ataları, şeriatı bıraktıkları ve onu geçmişin derinliklerinden kalan bir iz olarak vasıflandırdıkları halde insanlar, şu anda niçin şeriatı istiyorlar ve onun cazibesine kapılıyorlar?"

Ve şöyle diyor: "Batı da dahil olmak üzere şu andaki yöneticilerin, halkları önünde başarısız olmaları ve İslami halkların bugün adalete ihtiyaç duymaları bunun nedenlerindedir." Ve şöyle ekliyor; Daha önceki İslami devletlerde olduğu gibi günümüze kadar geçen süreçte gerçek alimler veya gerçek hakimler tabakası bulunmamaktadır."

Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2007 yılı nisan ayında yayınlanan İslam dünyasının dört büyük devletinde (Fas, Mısır, Endonezya ve Pakistan) aşağıdaki konular hakkında bir anket yapmıştır:

1. İslam dünyasında İslami şeriatın tatbik edilmesini desteklemek.
2. Tek bir halifenin veya **Hilafet**'in rayesi altında diğer ülkelerle birleşmek.
3. Yabancı işgalini ve Batılı ülkelerin siyasetlerini genel olarak reddetmek.
4. Batılı değerlerin İslam dünyasına girmesini reddetmek.

Bu fikirler üzerindeki hemfikirlik oranı, bazı meselelerde %57'yi geçmiştir. Zira Fas'ta İslam'ın, şeriatın ve **Hilafet**'in tatbikini destekleyenlerin oranı %76, Mısır'da %74,

34 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

Pakistan'da %79 ve Endonezya'da %53'tür.
[<http://www.hizb.org.uk/hizb/resources/issu...slim-world.html>]

28.07.2007 tarihli el-Hayat Gazetesi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Zalmay Halil Zad'ın Die Presse isimli Avusturya gazetesine verdiği demeçte şu uyarıyı yaptığını belirtmiştir: *“Ortadoğu'daki karışıklıklar ile İslami hadarat, başka bir dünya savaşına yol açabilir... Ortadoğu, aşırı güçleri ortaya çıkaran ve terör için verimli bir zemin oluşturan son derece zor bir geçiş sürecinin içerisinde... İslam dünyası, eninde sonunda uluslararası egemen akıma katılacaktır ama bu biraz vakit alacaktır.... Gerilemeye başladılar. Tutumlarına ilişkin bir görüş birliğine sahip değiller. Bazıları **peygamber Muhammed dönemi olan altıncı ve yedinci asra dönmek istiyor**.... Bazılarının aynı anda hem Müslüman olarak kalıp hem de modern dünyaya katılabileceklerini anlaması on yıllar alabilir.”*

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 24.08.2007 tarihinde şöyle diyor: *“Boş dille konuşmaya gerek yok. Çünkü bu yüzleşme, -onun iddiasına göre- açılımın, modernitenin ve çeşitliliğin her şeklini reddederek Endonezya'dan Nijerya'ya uzanan bir **Hilafet'i kurmayı** hayal eden 'radikallerin' istediği bir yüzleşmedir.”* Ayrıca o zaman şöyle demiştir: *“İslam ile Batı arasında bir yüzleşme olması olasılığı hafife alınmamalıdır.”*

Duma Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mihail Boroyev, kendi tanımlamasına göre dünyanın şu beş büyük devletten oluşma yolunda olduğunu teyit etti: *“Rusya, Çin, **İslami Hilafet**, iki Amerikan kıtasını içine alan federasyon ve kendisini kuşatan güçlü İslami nüfuzdan kurtulmayı başarması halinde Hindistan.”* Keza Boroyev'in yazdığı *“Rusya... Üçüncü İmparatorluk”* kitabının kapağında sınırlı sayıda devletin bulunduğu ve Avrupa'nın yazarın (Çarlık ve

komünizmden sonra) üçüncü imparator olarak dönmesini beklediği Rusya'nın sınırları içinde yer aldığı bir dünya haritası bulunmaktadır. Gulf Daily News'in haberine göre Boroyev, ülkesinin bir imparatorluk olarak döneceği ve devletlerinin dağılarak hadaratının yok olup gitmesi beklenen Avrupa kıtasına hegemonya dayatacağı beklentisi içerisindedir. Ayrıca Rusya'nun ileride Avrupa kıtasını işgal edeceğini bizzat teyit edemeyeceğini ama Avrupa hadaratının yok olmaya doğru gittiğine dolayısıyla birilerinin onu işgal etmesinin yada ona saldırmasının kaçınılmaz olduğuna inandığını belirtmiştir. Duma Parlamentosu Başkan Yardımcısı, dünya devletlerinin büyük çoğunluğunun 2020 yılının girmesiyle varlıklarını kaybedeceğini beklemekte ve geriye sadece Avrupa'yı kendisine katacak olan Rusya, ekonomik ve askeri gücüyle Uzak Doğu ülkelerine egemen olacak olan Çin, Cakarta'dan Tanca ve Güney Sahradaki Afrika bölgelerinin çoğunluğuna kadar uzanan **İslami Hilafet Devleti** ve Kuzey ile Güney Amerika kıtalarını içine alan federasyon olmak üzere beş büyük devletin veya imparatorluğun kalacağına işaret etmektedir. Ayrıca Boroyev, güçlü İslami muhitine karşı koymayı başarması halinde Hindistan'ın da büyük bir devlet olabileceğini düşünmektedir.

Batının Gözünde Hizb-ut Tahrir

Batılıların bakışıyla **Hizb-ut Tahrir**'den bahsetmek istediğimiz zaman **Hilafet**'in geri getirilmesini kendisi için hayati mesele edinen siyasi bir partiden bahsediyoruz demektir. Gayesinin tamamen farkında olan, özellikleri açık ve net bir metot takip edip ondan milim dahi sapmayan bir partiden bahsediyoruz demektir. **Hizb-ut Tahrir**'den bahsettiğimiz zaman sunum ve delil gücüyle tanınan, gücü dünya çapında giderek büyüyen, radikal İslami fikrin öncüsü bir partiden ve Orta Asya'da Amerikan çıkarlarına karşı ortaya çıkmış olan bir tehlikeden bahsediyoruz demektir.

İşte tüm bunlardan dolayı **Hizb-ut Tahrir** ve **Hilafet**'in geri getirilmesiyle temsil edilen daveti, Batılı aydınlar ile araştırma merkezlerinin kendilerini adadıkları çalışmaların ve araştırmaların konusu haline gelmiştir. Medya organlarının hizbin faaliyetlerini sansürlemesine, onunla ilgili haberleri ümmetten ve dünyadan gizlemesine rağmen artık hizbin dünyanın dört bir tarafındaki faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Bundan maksatları ise hizbin ve davetinin İslam dünyasının yanı sıra Orta Asya, Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Avrupa, Rusya Cumhuriyetleri ve Amerika'da büyüüp gelişmesine yol açan faktörler ile koşulları etüt etmektir.

Her ne kadar hizb, ortaya çıktığı ilk andan beri İslam dünyasındaki siyasi rejimlere pençesini geçiren sömürgeci Batılı güçlerin ilgi odağı olsa da hizb ve daveti ile araçlar ve piyonları yoluyla gizlice savaşmayı tercih ederek onunla

doğrudan çatışmadan kaçınmışlardır. Bu devletler ve onlara vekalet eden siyasi rejimler, çoğu zaman hizb ile davetine karşı konulan sıkı medya sansürlemesinde ve ambargosunda ortaya çıkan medya savaşına başvurmuşlar ve halen de başvurmaktadırlar. Bu ise fikri ve siyasi tartışma meydanlarında delili delille çürütmek veya delile delille karşılık vermekten aciz olmalarından dolayı bu davet ve onu taşıyanlar ile yüz yüze gelmeye korkmaktan öte bir şey değildir. Görünen o ki hizbin büyümesi, bu kişilerin ummadıkları noktalara ulaşmış ve onların kriterlerine göre kırmızı çizgiyi aşmıştır. Bunun üzerine onlar, bu "olguyu", bunun nedenlerini ve çevre faktörlerini incelemeleri için araştırma merkezlerini ve düşünürlerini alarına geçirdiler. Müslümanların beldelerinin genelindeki hatta Batılı devletlerdeki medya ambargosuna, takibata, yasaklamaya, baskıya, kısıtlı imkanlara ve çaresizliğe rağmen **Hilafet'**e davetin sanı yayılmıştır. Hatta ümmetin kurtarıcısı ve kurtuluşu olması itibarıyla ona olan özlem, ateşin samanda yayıldığı gibi yayılmıştır. Dolayısıyla aydınlar ile araştırma merkezlerinin bu araştırmaları, **Hilafet** fikri ile hizbe karşı koyulması politikasının çizilmesine katkıda bulunmuştur. Ne var ki bulutların dağılmasından sonra güneşi balçıkla sıvamaları ne mümkündür?! Ne var ki batıl davetlerin sahteliği ortaya çıkmasından sonra hak davetin karşısında durmaları ne mümkündür?!

Hilafet'in kurulmasına davette öncü ve eşsiz bir cemaat olarak **Hizb-ut Tahrir'**i ele alan, onun tehlikesinden sakındıran ve onu yok etmeye çağrıda bulunan açıklamalardan, analizlerden ve makalelerden bazıları şunlardır:

Heritage Vakfına bağlı Catherine & Shelby Cullom Davis Enstitüsünde Rusya ve Rus-Avrupa Çalışmaları Uzmanı Yahudi asıllı bir Amerikan araştırmacı olan Ariel Cohen, Mayıs 2003'te İstanbul'da yapılan bir konferansta sunduğu bir raporda, **Hizb-ut Tahrir**'in temsil ettiği büyük tehlikeye karşı bilinçli olmaları noktasında Amerika ile İslam beldelerindeki mevcut rejimleri uyararak onu yok etmeleri çağrısında bulundu. Bu kindar Yahudi şunları dile getirmiştir: *"Hizb-ut Tahrir, Orta ve Güney Asya ile Orta Doğu'daki Amerikan çıkarları karşısında yükselen bir tehlikeye. İslami, siyasi ve radikal gizli bir örgüt olup ilan edilen hedefi, Amerika'ya karşı cihat etmek, mevcut siyasi rejimleri devirmek ve onların yerine Hilafet'i getirmektir... Hizb-ut Tahrir, Amerika'nın Orta Asya ve ılımlı rejimlerin bulunduğu İslam dünyasının diğer bölgelerindeki çıkarları karşısında yükselen bir tehdittir... Hizb-ut Tahrir'in çalışmalarının hareket noktası, 'İslami küreselleşme' ile orantılı olup akidesi laik küreselleşmenin Batılı örneğine doğrudan bir meydan okumayı oluşturmaktadır... Mevcut siyasi rejimleri reddetmesi, hızlı büyümesi, geleceğe bakışı ve Amerika'ya düşmanlığı Hizb-ut Tahrir'in başlıca meziyetlerindedir... Hizb-ut Tahrir, terörizm bahanesiyle Amerika'nın İslam ümmetine karşı bir savaş ilan ettiğini iddia etmektedir... Amerika ile müttefikleri, Hizb-ut Tahrir'in Orta Asya'da büyüyen bir tehdit olduğunu mülahaza etmelidirler ve tam olarak hizbin etkisine karşı koymaya dönük kapsamlı bir strateji geliştirmelidirler."*

Çağdaş dinde eğilimler gözlemcisi kabul edilen, öncelikli olarak çağdaş dünyadaki dinsel gelişmelere çözümler getiren birçok makalenin yanı sıra onun üzerine kitabı olup Federal İsviçre Hükümeti adına devletlerarası stratejik

işlerde bir analist olarak çalışan ve 'çok kültürlülük ve ulusal kimlik' hakkındaki programla ilgili bir araştırma projesinin sorumlusu olan İsviçreli yazar Jean-François Meyer, 08.09.2003'te Ruzbalt haber ajansı tarafından yayınlanan "**Hizb-ut Tahrir** Gerçekten Sonraki el-Kaide midir?" başlıklı bir makale yazmıştır. Bu makalede şöyle geçmiştir:

-Hizb-ut Tahrir, Batılı devletler de dahil dünyanın her yerindeki bir çok ülkede kolları bulunması bakımından küresel İslami bir parti olarak eşsiz bir durumdur. Daha şaşkırtıcı olanı ise hizbin, bu devletlerin hepsinde aynı metodu ve üslubu takip etmesidir ki bu da varlığı ile ideolojisine sık sıkıya bağlılığını korumada kahramanca atılmış bir adımı temsil etmektedir... **Hizb-ut Tahrir**'in hitabının radikal bir hitap ve beyanatlarının da sert olduğunda şüphe yoktur. Medyanın etkili olduğu bir dönemde yaşadığımızı dikkate aldığımızda dikkatleri kendisine çekme ve mesajını yayma hedefiyle **Hizb-ut Tahrir**'in kışkırtıcı beyanatlarda bulunduğu dair kuşku duyulabilir.

-Hizb-ut Tahrir, vatancı devletleri tamamen reddetmekte ve Müslüman beldelerin tamamını ve nihayetinde tüm dünyayı birleştirecek tek İslami bir devleti kurmayı istemektedir... Burada zaman zaman **Hilafet**'in dönmesine dair yarı-efsanevi bir umut vardır... **Hizb-ut Tahrir**, tüm yayınlarında sürekli olarak İslam dünyasının tüm sorunlarının bir çözümü olarak **Hilafet**'e olan ihtiyacı ifade etmektedir.

-Yazar, hizbin **Hilafet** ile olan güçlü ilişkisine dair olarak da internet sayfalarının ana sayfasına "İslam Devleti [**Hilafet**], H. 28 Receb 1342 el-muvafık M. 03.03.1924'te resmen yıkılmıştır" sloganını koyduğunu, her geçen gün için son

40 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

rakama bir gün eklediğini ve mesela 06.06.2003 günü itibarıyla bu sayının 28956'ya ulaştığını ifade etmektedir.

-Hizb-ut Tahrir üyeleri, sadece kendilerinin gerçek Müslüman olduğunu düşünüp sıradan Müslümanları kötü Müslüman olarak nitelendirmezler. Bazı radikal İslami cemaatlerin üyeleri ise bunun tamamen aksine sadece kendilerinin Müslüman olduğunu ve Müslümanların genelinin mürtet hali içerisinde olduğunu düşünürler.

-Hizb-ut Tahrir, Müslümanların işlediği herhangi bir amelden dolayı özür dileme gereği duymaz. Savunma konumundan ziyade saldırı konumunda olmayı ve gerçekte terörizme karşı savaşın "İslam'a ve Müslümanlara karşı savaş" olduğu sonucuna varan analizini tercih eder.

-Hizb-ut Tahrir'in barışçıl bir hareket olmadığı kesindir. Ancak hitabı radikal olmasına rağmen amelleri sayesinde bu merhalede şiddet dışında kalmaktadır... Dünyanın dört bir tarafındaki pek çok üyesinin, artan baskıya rağmen tepkilerinde büyük bir disiplin sergilemeleri şaşırtıcı bir durumdur. Sözüne şu ifadeyle son veriyor: Gelecekleri gerçekten parlak olabilir.

30.06.2003 tarihli Kuveyt menşeli "Er-Ra'y Gazetesi", meşhur İslami yazar Sayın Muhammed el-Avadi'nin "**Hizb-ut Tahrir**'e Baskı" başlıklı makalesini yayınladı. Makalede şunlar geçmiştir: "*Medya haberleri bir yıldan bu yana **Hizb-ut Tahrir** İslami üyelerine yönelik geniş çaplı tutuklamalara, özellikle İslami cumhuriyetlerde olmak üzere hapisanelere atılmalarına geniş yer verdi. Siyasi gözlemciler, **Hizb-ut Tahrir**'in fikirleri ile faaliyetlerinin Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerde hızla yayıldığını gözlemlemişlerdir. Ancak doğru olmayan şey şudur ki bazı Avrupalı ve İslami hükümetlerin, **Hizb-ut Tahrir**'i el-Kaide*

örgütünün yaptıklarına benzer patlama ve suikast eylemleri planlayan terörist bir parti olarak itham etmeleridir. Gerçek şu ki farklı mensubiyetleri ile İslami hareketin evlatları, Arap veya Batılı hükümetler, şarkiyat araştırmaları, Arap dünyasındaki fikir araştırma merkezleri ve en ufak siyasi çalışma bilgisine sahip herkes, **Hizb-ut Tahrir**'in değişimde maddi eyleme inanmayıp fikri ve siyasi mücadele metodunu, yani İslam'ın şeri hükümlerini beyan etmek ve ümmete karşı sömürgeci planları deşifre etmek yoluyla propagandacı bir taşımayı benimsediğini bilir. Nitekim bu husus, **Hizb-ut Tahrir** adıyla imzalı yayınlanan beyanlarda açıktır. **Hizb-ut Tahrir**, Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in Medine-i Münevvere'de devleti kurmadan önce maddi eyleme başvurmadığı görüşündedir. Bu nedenle maddi eylem, insan bireyleriyle değil İslam Devleti ile ilgili bir husustur. Bundan dolayı hizb, dünyada şebabının tutuklanması, onlara zulmedilmesi ve iftira atılmasına ilişkin 14.06.2003 tarihli açıklayıcı bir beyan yayınlamıştır. Ancak **Hizb-ut Tahrir**, medya savaşı ve kuşatması altındadır. Bundan dolayı bu beyan medyada yayınlanmayınca bu makaleyi yazdık."

2004 yılı eylül ayında Nixon Araştırmalar Merkezi gözetiminde **Hizb-ut Tahrir**'in yapısı, akidesi, düşünme metodu, çalışma metodu, semitizm düşmanlığı, küresel yayılımı konularının ele alındığı İstanbul'da iki gün süren bir konferans yapıldı. Bu konferans, "**Hizb-ut Tahrir**'in Meydan Okumaları-Radikal İslami İdeolojiyle Savaşı Anlamak" başlığı altında yapılmıştır. Bu da **Hizb-ut Tahrir**'in bu uzman kişilerin nazarında ne denli tehlikeli olduğunu göstermektedir. Türkiye Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katıldığı konferans, şu sonuçlara varmıştır:

-**Hizb-ut Tahrir**, Batılı ve İslami hükümetleri devirip **Hilafet**'i geri getirmeyi hedefleyen radikal, siyasi, küresel İslami bir harekettir.

-**Hizb-ut Tahrir**, kalplere ve akıllara hitap eden üç aşamalı bir siyasete sahiptir.

-**Hizb-ut Tahrir**, terörist eylemlere karışmaz ama üyeleri, hizbin temsilcileri olarak değil de bireysel olarak silahlı cihadi hareketlere katılabilirler.

-**Hizb-ut Tahrir**'in temsil ettiği en büyük tehlike, devletlerarası Müslüman toplumun yapısındaki ideolojik etkisidir. **Hizb-ut Tahrir** kin dolu kesin akidesi, anti-semitizmi ve kapitalist demokrasiye şiddetle karşı koymayı içerir.

-**Hizb-ut Tahrir**, fiilen devletlerarası bir hareket olmak üzere gelişmektedir.

-Teyit etmek güç olmasına rağmen **Hizb-ut Tahrir** üyelerinin, çalıştığı her ülkede birkaç yüz ile birkaç bin kişi arasında oldukları tahmin edilmektedir... Her bir üye, büyük etki bırakacak şekilde ideolojik eğitilidir.

-**Hizb-ut Tahrir**'in Batıdaki başlıca tehlikesi, "entegrasyonsuzluk" mesajıdır.

-**Hizb-ut Tahrir**'in başarısı birçok sebepten kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri de uyarılma gücüdür. Bu da onu, farklı devletlerin halklarına uygun şekilde mesajını ve metodunu işlemeye muktedir kılmakta ve birlik mesajını çalıştığı devletlerin hepsine iletmesine imkan vermektedir.

-Konferansta birçok tavsiyelerde bulunulmuştur ki bunlardan biri de **Hizb-ut Tahrir**'in, devletlerarası bir fenomen olma yolunda olduğudur. Dolayısıyla artık bu

tehlikeyi ve ideolojik düzeyde bununla mücadeleyi ele alan kapsamlı bir stratejinin hazırlanması Birleşik Devletler ile Avrupa'nın bir talebi haline gelmiştir.

Nixon Center Uluslararası Güvenlik ve Enerji Programları Masası Müdürü Zeyno Baran, 2004 yılında **Hizb-ut Tahrir**'in "devrimci" hedefleri ve taktiklerini mercek altına alan Ankara ve Washington'da bir dizi seminerler düzenledi. Din ve ifade özgürlüğünü savunma noktasından hareketle bu örgütün himaye edilmemesi yönünde tartışma yaparak şöyle dedi: "Bu parti dini bir örgüt değildir. Dini bir araç olarak kullanan siyasi bir partidir." O şiddete doğru gitmektedir. Zeyno Baran, "terör, tehditler ve potansiyeller" hakkında Amerikan kongresi silahlı hizmetler komisyonunun bir kolu olan bir mini komisyona bu konu hakkındaki kanıtlarını sundu. Kongreye hitap ederek kendi ifadesiyle şöyle bir hatırlatmada bulundu: "**Hizb-ut Tahrir**, Amerikan çıkarları için bir dizi tehditler teşkil etmektedir. Hem Batı ile Müslümanlar arasında ayrışma ve ayrımcılık oluşturmaya hem de anti-Amerikan ve anti-semitizm ruhunu yaymaya yardımcı olmaktadır." Kongreyi uyararak **Hizb-ut Tahrir**'in "Ümmetten ve tüm ümmeti bir araya toplayan mefhumuyla **Hilafet**'ten söz eden tek parti olduğunu, devlet veya devletler içerisinde buna davet eden başka bir cemaat olmadığını", "fikirler savaşında 'baş savaşı' olması itibarıyla geniş yayımlı ciddi ve tehlikeli bir ilerleme" kaydettiğini ve "teröristlerin bağlantı halkasını" oluşturduğunu ekliyor. Ayrıca siyasi İslami hareketlerin mevcut zamanda güç merkezini ele geçirmeyi başardıklarını belirterek buna örnek olarak da **Hizb-ut Tahrir**'i veriyor: "Çabalarını doğrudan çalışmaya değil bilakis ideolojik

44 *Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...*

çatışmaya yoğunlaştırmakta olup hedefi İslami ve Batılı hükümetleri devirerek **Hilafet**'i ikame etmektir... Hizb, İslami toplumlar içerisinde ideolojik alana hakim olmayı başarmıştır. İslami cemaatler, kısa bir zaman öncesine kadar yeni bir **Hilafet**'in kurulmasını sadece bir rüya olarak görüyorlardı. Bugün ise giderek artan sayıda kişiler, **Hilafet**'i uzun vadeli ciddi bir hedef olarak görmektedirler... **Hizb-ut Tahrir**'in nüfuzu hızlı artmaya başlamıştır. Her ne kadar hizbin fikirler savaşına girmesi yarım küsur asrı bulmuş olsa da küresel bir ağ gibi birçok modern aracı kullanarak son zamanlarda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bu da siyasetin bir sınırı olduğu meşruiyetini reddeden bir parti ile örtüşen bir durumdur. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında özellikle de baskıcı toplumlarda yaşayan Müslümanların hizbin sitelerine erişimi kolaylaşmaktadır." Bir taraftan tavsiyelerinde "Batılı devletlerin **Hizb-ut Tahrir**'i yasaklamada hem fikir olmaları gerekliliğine" çağrıda bulunurken diğer taraftan bu çatışmada Batının en ideal müttefikinin ılımlı Müslümanlar olduğu ve İslam'ın radikallerin esaretinde kalmaması için onlara siyasi bir alan verilmesi gerektiği" tavsiyesinde bulunuyor.

Türk asıllı siyasi bir araştırmacı olan İsmail Kizir, dikkat çekici bir şekilde **Hizb-ut Tahrir**'e kin kusmakta ve hizb karşıtı yazı yazması, hizbe saldırması ve hükümete hizbi yasaklama kararı alması çağrısında bulunarak **Hizb-ut Tahrir** hakkındaki yazılarıyla onu şöhret ediyor ve özellikle de el-Kaide seviyesinde görüyor olmasından dolayı Zeyno Baran'a saldırmaktadır. Keza buna mukabil Zeyno Baran'ın **Hizb-ut Tahrir** karşıtı yazılarıyla kendisini meşhur etmek istemekle suçlayarak şöyle diyor: "**Hizb ut-Tahrir** uzmanlığı

zaten bizi yeterince güldürüyor. Ama yıllardır sesi sedası çıkmamışken, bu yeni askeri erkanın gelmesi ile çakışır bir dönemde birdenbire, önce **Hizb ut-Tahrir**'in, sonra yeni gelen askeri erkandan birileri ile görüşmesinin hemen ardından Newsweek'in uluslararası baskısında sevgili meslektaşımızın dikkat çekecek şekilde boy göstermeye başlaması bizi maalesef güldürmüyor, fazlası ile endişelendiriyor."

<http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1820926>

David Ottoway, 2004 yılında Washington'da yayınlanan makalesinde muhafazakar iki stratejik araştırma merkezi olan "Nixon Center" ile "Heritage Vakfının", "**Hizb-ut Tahrir**'i" terörist bir örgüt sayması yönünde Amerikan yönetimine baskı yaptıklarını belirtmiştir.

Kimliğinin açıklanmamasını isteyen Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkilinin Orta Asya'da İslami aşırılığın "Bu bölgedeki insanlar tarafından, gerçeği hakkında şu ana kadar bir değerlendirmenin yapılmadığı giderek artan ciddi bir tehlike olduğu" şeklindeki ifadesi zikredilmiştir. Bu yetkili, **Hizb-ut Tahrir**'i radikal fikirler üreten bir "fabrika" olarak isimlendirmesine rağmen terörist örgütler kapsamında görülmesi gerektiği noktasında hala ikna olmadığını belirtmektedir. Aynı yetkili şunu ekliyor: "*Onlar, laik hükümetleri devirmek istediklerini ve uçaklarla binaların hedef alınmasının kabul edilebilir bir husus olduğunu söylemelerine rağmen şiddet karşıtı olduklarını iddia ediyorlar. Onlar bizim dilimizi bize karşı kullanıyorlar. Onlara karşı bir delil bulmamız gerçekten zor bir iştir.*"

el-Hayat Gazetesi, 15.01.2005 günü Washington'da Reuters'in bir raporunu yayınladı. Bu rapor, dünyanın beş

kitasından bin uzmanın istişaresine dayanıp 2020 yılına kadar olan geleceğe dair beklentilerine ilişkin tahminleri içermekte ve önümüzdeki yılların meydan okumalarına karşı koymada istihbaratçılar ile siyasilerin yardımını almayı amaçlamaktadır. Raporda, “terörist saldırıların devam edeceği” öngörüsünde bulunularak dünyadaki durumların gelişmesine ilişkin olarak olası dört senaryodan bahsedilmektedir. Bu senaryolardan üçüncüsü ise raporun kendi deyimiyile “**yeni bir Hilafet**” olup buna karşı uyarıda bulunmakta ve “Enerjisini küreselleşmeye meydan okuyan radikal İslami kimlikten alan güçlü küresel ideolojik bir hareketin etkisine” değinmektedir ki bununla **Hizb-ut Tahrir**’i kastettiği açık bir husustur.

Türkiye’de bürokrat kesim arasında popüler olan Tempo Dergisi, 31.03.2005’te “**Hizb-ut Tahrir: Silahı Yayınları, Gayesi Mesajlar, Hedefi Şeriat veya Asya’yı Korkutan Köktenci İslam**” başlıklı bir makale yayınladı. Bu makalede şunlar geçmiştir:

Köktenci İslam’ın gerçek Kabe’sini temsil eden Fergana Vadisinde **Hizb-ut Tahrir** örgütü, güçlü bir üs oluşturuyor. Bu radikal örgütün “asla çökmemesi ve yıkılmaması” dikkatleri çekmektedir. **Hizb-ut Tahrir** Türkiye’de 1967 yılında yayılmaya başlamış ve faaliyetleri halen artarak sürmektedir. Makalede, Amerikan istihbarat birimleri ile dikkat çekici bir ilişkisi olan Amerikan Araştırma Kuruluşu Heritage tarafından 30.05.2003’te yayımlanan Ariel Cohen’in “**Hizb-ut Tahrir: Orta Asya Birliği Devletlerinin Çıkarlarına Yönelik Bir Tehdittir**” başlıklı makalesi hatırlatılmaktadır.

İngiliz Times Gazetesi, 05.04.2006 tarihinde bir Think-Tank Kuruluşu Direktörü olan **Dean Judson'un** bu parti ile başa çıkmakta sorun yaşayan İngiltere'nin **Hizb-ut Tahrir** hakkındaki değiş-tokuş politikası konusunda "**Ortada Yasaklanması Gereken Radikal İslami Bir Cemaat Var... Ancak Bu İngiltere'de O Kadarda Kolay Değil**" başlıklı bir makalesini yayınladı. Bu makalede şunlar geçmiştir: "*Bu parti, İslam ile Batı arasındaki medeniyetler çatışmasının zaruri olduğuna inandığı gibi demokrasiden, gayri müminler tarafından konulan tüm rejimlerden ve kanunlardan da nefret etmektedir. Bu devlet hakkındaki tarihleri, İngiltere'nin, sömürgeciliğin lideri olduğu çağrısında bulunuyor... Bu parti, bütün şekliyle gayri 'İslami' olmalarından dolayı İslam dünyası boyunca hükümetlerin devrilmesine inanıyor ve sınır tanımayan Hilafet ile değiştirilmesini istiyorlar... Hizb-ut Tahrir, uzak gelecekte hasat edeceği tohumlar ekti... Nitekim Nixon Center'da Amerikalı bir araştırmacı olan Zeyno Baran'a göre, Hizb-ut Tahrir, daha radikal örgütler için bir 'dönüşüm geçididir'... Bu partinin takdire şayan olduğu en önemli şey Müslümanlar arasında tek ümmet mefhumunu, yani birisine bir kötülük isabet ettiğinde diğerlerinin bunu hissetmesi mefhumunu yaymış olmasıdır.*" Makalede, İngiliz polis teşkilatının, **Hizb-ut Tahrir'in** çalışmasının gizli bir hale dönüşmesinden korktuğu için onu yasaklamaktan korktuğuna dikkat çekilerek şiddete başvurmayan siyasi bir örgüt olduğunu iddia eden bu partinin yasaklamasını haklı göstermenin zor olduğu belirtiliyor. Zira buradaki rolü kesinlikle şiddet eylemlerinde bulunmak olmamıştır.

Christian Science Monitor Kuruluşu Ortadoğu Bölümünün, 10.05.2006 tarihinde yayınladığı ve kuruluşun muhabiri James Brandon'un kaleme aldığı "**Dünyanın**

Takıntısı Hilafet: Dost ve Düşman" başlıklı makalede şu ifadelere yer verilmiştir: "**Hizb-ut Tahrir**, Müslümanların İslam dünyasındaki milli sınırları yok etmeleri ve bir buçuk milyardan fazla Müslümanı için alan Endonezya'dan Fas'a kadar uzanacak Hilâfet diye bilinen tek İslam Devleti'ne dönmeleri gerektiğini söylemektedir... Şüphesiz bu kolay ve etkileyici bir fikirdir. Analistler, ileriki zamanlarda bu cemaatin mevcut İslami hareketlerle rekabet edeceğine, Ortadoğu halklarının yöneticilerini yok etmeyi başaracağını, demokrasi ile İslam'ı uzlaştırmaya ve Doğu ile Batı arasında köprüler kurmaya çalışanların pozisyonunu zayıflatacağına inanmaktadırlar." **Hizb-ut Tahrir** konusunda uzman birisi olan Zeyno Baran'dan şu alıntıyı yapıyor: "Yıllar önce **Hilafet** nidasında bulduklarında insanlar onlarla alay ediyorlardı ama şu anda **Hilafet** daveti yayıldı."

Washington Post Gazetesi, 14.06.2006 tarihinde yazar **Karl Vick**'in kaleme aldığı bir makale yayınladı. Makalede şu ifadelere yer veriliyor: "Pek çok sıradan Müslüman, **Hilafet**'in dönüşü özlemi içerisinde... Müslümanlar, kendilerini ümmetten ve müminlerin cemaatinden bir parça olarak gördükleri gibi halifeye yeryüzündeki liderleri olarak bakmalarından dolayı onun makamına bağlılık ve saygı beslemekteler... Bu denli bir saygı, sayıları 1,2 milyarı bulan İslami ümmeti öneme haiz bir mesele olarak ele alması açısından Bush yönetimi için bir tehlike teşkil etmektedir..."

Daha sonra yazar **Hizb-ut Tahrir**'e değinerek şöyle diyor: "Şüphesiz bu, gayretle **Hilafet Devleti**'ni kurmak için çalışan **Hizb-ut Tahrir**'in ilham kaynağıdır... Kırk devlette faaliyet gösterdiğini iddia eden bu parti, 1953 yılında ortaya çıkmıştır... Washington'da Nixon Center'da analist olan ve bu parti hakkında pek çok yazı yazan Zeyno Baran, 'onu teröristlerin taşıma bandı olarak görmek' mümkündür diyor."

Yazar şöyle ekliyor: "**Hizb-ut Tahrir** hakkında ortak yazılan bir kitabın yazarlarından biri ve Güney Danimarka Üniversitesi'nde araştırmacı olan Kristine Sinclair'e göre Zeyno Baran, Birleşik Devletler Başkanı'na, duyguları tahrik edip hadaratlar çatışmasının fitilini tutuşturacak olmasından dolayı **Hizb-ut Tahrir** sorununu İslam'la ilişkilendirmesinin bir hata olduğunu ve -yazarın belirttiği üzere- bunun yerine onu bir güvenlik sorunu yapması tavsiyesinde bulunmaktadır."

Rusya İçişleri Bakanı Rashid Nurgaliyev, "**Hizb-ut Tahrir**" örgütünün büyük bir tehlike oluşturduğunu ve şu anda Avrupa devletlerine uzanan geçitlere sahip olduğunu ifade etmektedir. Nurgaliyev, Rusya ve Tacikistan içişleri bakanlıklarındaki yetkililerin ortak toplantısında ise şöyle diyor: "Bugün bu örgüt, büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Kollarını sadece Rusya'ya değil bilakis Tacikistan'a ve Orta Asya'nın diğer ülkelerine yaymış ve şu anda Avrupa devletlerine uzanan geçitlere sahiptir." Ayrıca bu örgütün üyelerinin gençleri kendi saflarında aktif asker yapmaya çalıştığını belirterek Rusya ile Tacikistan'daki Yüksek Mahkeme'nin onu radikal bir örgüt olarak gördüklerini ve bu şer ile mücadelenin ancak ortak mücadeleyle mümkün olacağına dikkat çekmektedir.

eş-Şark-ul Avsat Gazetesi, 29.07.2006'da Moskova Yüksek Mahkemesi'nin 17 örgütün Rus toprakları içerisindeki faaliyetlerine yasaklama kararı getirerek bunların terör örgütü olduğunu ilan etti. Ayrıca "**Hizb-ut Tahrir İslami**" de dahil olmak üzere bu listedeki örgütlerin tamamının İslami örgütler olduğu belirtilmiştir. Rus kaynakları, bu listenin başsavcının talebine binaen kararını yayımlayan Rus Yüksek Mahkemesi'nin yayınladığı tek resmi liste olduğunu

belirtmiştir. Güvenlik ve istihbarat biriminden olan General Yuri Saunov, "Rossiyskaya" isimli Rus gazetesinin yayınladığı röportajında bu veya şu örgütü resmi listeye dahil edilmesini tahdit eden kriterlerin birincisi Rusya Federasyonu'ndaki anayasal yönetim sistemini terörist yöntemler yoluyla silah gücü ve şiddetle değiştirmeyi hedefleyen örgüt faaliyetleri ikincisi illegal silahlı teşkilatlar ve Kuzey Kafkasya'daki mevcut diğer radikal teşkilatlarla bağlantılar ve üçüncüsü devletlerarası toplumun terörist örgüt olarak gördüğü örgütlere üye olmak veya bunlarla bağlantı kurmak olarak sınırlandırılmaktadır. Bu kararın **Hizb-ut Tahrir**'e intibak etmeyen üç gerekçeye istinat etmesi onun yasal olmadığını göstermektedir.

World Policy Journal Dergisi, 11.09.2006 tarihinde Jeremy Reynolds'un kaleme aldığı "**Hizb-ut Tahrir, İslam Karşıtlarını Yok Etmek için Yardımlaşıyor**" konulu bir makale yayınladı. Yazar makalesinde **Hizb-ut Tahrir**'i izleyen bir örgüt olan Teröre Karşı Dünya Örgütü sözcüsü **Minnick Whitman**'dan naklen şunları söylemektedir: "**Hizb-ut Tahrir**, Nebi Muhammed'in Mekke'yi ele geçirdiği stratejisini takip ederek Müslüman kitleleri yanına çekiyor. Ardından İngiltere de dahil olmak üzere şiddetli bir inkılapla devletleri devirecektir. Whitman, **Hizb-ut Tahrir**'in anayasasının ilk nüshasına dikkat çekerek bunun kadın ve ırkçılık karşıtı kanun hükmünde köklü bir kararnameyi içerdiğini ifade ediyor. Buna örnek olarak: İslam'dan dönen suçluların mürtet kanununa göre öldürülmeleri, halifenin erkek olması, cihadın her Müslüman erkeğe zorunlu olması gerektiği gibi Müslüman bir kadının yabancı bir erkekle bir arada yaşayamaz." Whitman bu hususta şöyle bir değerlendirme yapıyor: "Orta çağlardan kalma bu

*anayasa, İngiltere’de geleceği olmayan faşist bir İslami çalışmadır.” Whitman, **Hizb-ut Tahrir**’in İngiltere’de yasaklanmasının yanı sıra pek çok ılımlı İngiliz Müslüman’ın özellikle kendisinin çok zeki olduğuna inanan **Hizb-ut Tahrir** hakkında nefret propagandacılığına soyunulmasına dönük çalışma yapılması çağrısında bulunmaktadır. Partinin İngiltere’de 8000 üyesinin bulunduğu ve dünya çapında ise 100.000’e ulaştığı tahmininde bulunmaktadır.*

Terrörizm Monitor Dergisi, 14.12.2006 tarihli 24 sayılı 4. cildinde yazar James Brandon’un kaleme aldığı **Hizb-ut Tahrir** hakkındaki “**Arap Dünyasında Hizb-ut Tahrir’e Teveccühün Artması**” başlıklı makaleyi yayınladı. Bu makalede şunlar geçmiştir: “*Görünürde **Hizb-ut Tahrir**, çalışmalarını yeniden küresel bir **Hilafet**’i kurmaya yoğunlaştıran ve şiddet kullanmayan siyasi bir harekettir. 1953 yılında Kudüs’te kurulup Ürdün tarafından yasaklı olmasına rağmen Orta Asya’da ve Avrupa’da güçlü hale geldi ve bugün Arap dünyasında popülaritesi giderek yükselmektedir. **Hizb-ut Tahrir**, bölgenin siyasetinde artan bir şekilde etkili siyasi bir unsur haline geldiğini yansıtan 2006 yılı sonbaharında daha önce görülmemiş bir dizi medya kampanyaları gerçekleştirdi.” Ve şöyle ekliyor: “**Hizb-ut Tahrir**’in büyümesi, örgütlenmede ve medya anlayışındaki giderek yükselen liderliğinden kaynaklanmaktadır. **Hizb-ut Tahrir**, uzun vadeli bir siyasete sahiptir. Üyelerinden çoğunun daha radikal olan bir şey karşısında onu terk etmeleri manasında teröre götüren bir taşıma bandı olarak itham edilmektedir. Ayrıca Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Fas, Avrupa ve Orta Asya’da birçok faaliyetinin ve uzantılarının olduğu belirtilmektedir.” Keza barışçıl seyirdeki metodunun Müslümanları, selefilere ve cihatçı el-Kaide’ye karşı nasıl onu tercih eder hale getirdiğini ifade etmektedir.*

52 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

Tüm dünyadaki insan haklarının savunucusu "İnsan Hakları İzleme" örgütü, aşağıdaki internet adresinde bir rapor yayınladı:

<http://hrw.org/arabic/reports/2004/uzb0330.htm>

Raporda, genelde İslam'ı ve Müslümanları özelde ise **Hizb-ut Tahrir**'i hedef alan Özbekistan hükümetinin faaliyetleri ele alınmaktadır. Raporda, Özbek devletinin ihlalleri belgelenmekte ve 1999 yılının ağustos ayında Özbekistan'ın Amerika büyükelçiliğini yapan 2003 yılında ise Dışişleri Bakanlığına tayin edilen **Siddık Safayev**'in bir açıklamasına yer verilmektedir. Açıklamasında şöyle diyor: "**Hizb-ut Tahrir**'e üyelikleri ve gizli faaliyetleri nedeniyle yüzlerce yok belki de binlerce kişi tutuklandı." Söz konusu kişi, 1999 yılında Özbek yetkililerinin **Hizb-ut Tahrir**'e üyelikleri veya taraf oldukları veya yayınlarını dağıttıkları veya hatta genel görüntüde intisap ettikleri gerekçesiyle bazı kişileri barbarca tutuklamaya başladığını belirtmektedir. Baştan beri tutuklama kampanyasını gözlemleyen yerel insan hakları örgütlerinin tahminleri, 2000 yılında tutuklananların sayısının 6500 ile 7000 kişi arasında olduğunu göstermektedir.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı John Reid, ağustos 2007'de İngiliz Avam Kamerası'nda bazı zamanlarda Müşerref ve Kerimov gibi İslam dünyasındaki diktatörler tarafından terörle ilişkisine dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen **Hizb-ut Tahrir**'in yasaklanması için İngiliz hükümetine baskı yapıldığının bir sır olmadığını, Blair'in **Hizb-ut Tahrir**'i yasaklamaya çağıran açıklamasının üzerine İngiltere'deki güvenlik birimlerinin bir yılı geçkindir şiddet ve terörle suçlamaya dönük kanıtlar toplama girişimi

içerisine girdiklerini ve bunda başarısız olduklarını teyit etmiştir.

Bu raporlardan birisi de Washigton DC'nin Terörle Mücadele Danışmanı Yazar Olivia Jetta'ya ait Terörle Mücadele Merkezi'nin "**Hizb-ut Tahrir**" hakkındaki 2007 yılına ait "**Hizb-ut Tahrir'in Gücü Dünya Çapında Büyüyor**" başlıklı raporudur. Bu raporda şu ifadelere yer verilmiştir: "Gerçekte hiç kimsenin ortak olamayacağı şekilde **Hizb-ut Tahrir'in** ortak ilginizi çekmesi gerekir."

Ayrıca raporda şunlar geçmiştir: "**Hizb-ut Tahrir'in** popüleritesinin sürpriz yükselişi endişe kaynağı haline gelmiştir... Jamestown Terör İzleme Enstitüsünde istihbarat analisti Madeleine Cerine, **Hizb-ut Tahrir'in** Amerika'daki durumunu ele alarak **Hizb-ut Tahrir** cemaatinin öncü nesli, onu fikrinin propaganda aracı olarak modern medya araçlarını en erken kullanan radikal cemaatlerden biri haline getirdiğini söylüyor. Onlardan kimi interneti, sosyal ağları, video yayınlama, paylaşım forumlarını, sohbet odalarını ve blokları kullanmaktadır... Cerine, **Hizb-ut Tahrir'e** karşı uyararak mevcut modern medya araçlarındaki ve ülkelerine dönmeden önce yıllarca Amerikan üniversitelerinde okuyan öğrencilere erişimdeki başarısı göz önüne alındığında küresel ağda önemli bir rol oynamasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etmektedir."

"**Hilafet Kabusu, Birleşik Devletlerin Uykusunu Kaçırıyor**" Yazar Jean-Pierro Filho'ya tarafından kaleme alınan ve 2008 yılında Le Monde Diplomatique'de yayınlan analitik bir makaledir. Bu makalede yazar, Birleşik Devletler'in **Hilafet'ten** duyduğu korkulara değinmekte, onu tekrarlamakta ve eski Amerikan Başkanı George Bush'un diliyle ona karşı uyarmaktadır. Ayrıca Filistin,

Avrupa ve Orta Asya'dan her birinde hizbin yükselen büyümesine de yer vermektedir. Söz konusu makaleden bir kısmı aşağıdaki şekildedir:

*“Bir taraftan bazı İslami guruplar tarafından **Hilafet** ihya edilirken diğer taraftan **Hilafet** kabusu Birleşik Devletleri'nin uykusunu kaçırmaktadır. Nitekim George Bush, 'terörizme karşı küresel savaş' hakkında yaptığı konuşmalarında sık sık Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanacak büyük İslami '**Hilafetin**' geri dönmesi tehlikesine dikkat çekmiştir. Bu fikir, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de zihnine yer etmiştir. Buna karşılık ise parlak mazisine özlem duyarak **Hilafet** hedefini omuzlarına alan Filistinli bir şeyhin kurduğu **Hizb-ut Tahrir** gibi Müslümanlar arasında tek başına olan gerçekten küçük bir gurup var... **Hizb-ut Tahrir** İslami, Batı Şeria'dan üniversiteye uzanan ağlarını çözmektedir. Zira 'el-Wai el-İslami' gurubu, ciddiyet ve kararlılık içerisinde mücadele eden bu kişileri kanaatleri hususunda teşvik etmektedir. 1953 yılında Filistinli Şeyh Takiyyuddin en-Nebhani tarafından kurulan **Hizb-ut Tahrir**'e göre **Hilafet**, güçlü bir şekilde kaynaklara geri dönüştür... en-Nebhani, sömürgeci devletlerin, 1924 yılında Mustafa Kemal'in ilga ettiği Osmanlı **Hilafetine** karşı koyulmasında Arap muhalefeti istismar ettiği görüşündedir. en-Nebhani, bunun aksine miladi 632 yılında vefat eden Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'den bu yana olduğu gibi Arap bir halifenin liderliğinde İslami Devletin kurulmasına davet etmektedir. “*

Sovyetler Birliği'nin dağılması **Hizb-ut Tahrir** İslami'nin Tacikistan'da ve Özbekistan'da aktif bir şekilde yerleşmesine tanık oldu. Zira **Hizb-ut Tahrir**, Batılı güçlerin anlayışını kazanmak için bölgesel kaosun kabuslarına dikkat çeken siyasi polisin baş düşmanı haline gelmiştir. Her şeye rağmen **Hizb-ut Tahrir**'in Orta Asya'da güçlü bir ağı olduğunda

şüphe yoktur. Doğuya doğru ise **Hizb-ut Tahrir**, Endonezya'da en büyük kökleşmeye sahiptir ve on binlerce göstericinin **Hilafet** ismiyle 2007 yılı ağustos ayında Cakarta'daki bir futbol sahasında bir araya toplanması bunu göstermektedir. Avrupa'da ise tabii ki İngiltere, **Hizb-ut Tahrir** İslami'nin yoğun propaganda faaliyetleri yürüttüğü ana irtikaz noktası olmayı sürdürmektedir. İngiltere'de birincisi "Yeni Hadarat" isimli kültürel içerikli ve ikincisi aileye hitap eden "Selam" isimli olmak üzere iki tane dergi çıkarmaktadır... **Hizb-ut Tahrir** İslami, 2004 yılı mart ayında resmi okullarda dini simgelerin kullanılmasını yasaklayan yasayı protesto etmek üzere bayan nakiplerin organize ettiği bayan üyeleri Londra'daki Fransa sefaretı önünde toplamayı başarmıştır. **Hizb-ut Tahrir**, İslam'ın Batılı değerler içerisindeki "asimilasyonuna" karşı şiddetle mücadele etmekte ve şöyle demektedir: "*Fransa'da Müslümanların başlarının üzerine koydukları şeyi değiştirmeyi istiyorlar. Burada ise Müslümanların kafalarının içindeki şeyleri değiştirmek istiyorlar.*" Bu katı tutum, Anglo-Sakson kültürel çoğulculuk kapsamında kendisini "bizim kardeşliğimiz gerçektir ama onların vatandaşlıkları yanlıştır" sözüyle tabir eden dinsel bakışta aşırılığa yol açmaktadır.

Hizb-ut Tahrir'in yenilenen popülaritesi, bu örgütün küreselleşme mantığı kapsamındaki başarıya adaptasyon temelinde vatanları aşan gücünü göstermektedir... İşte böylece cihatçı **Hilafet**, ahenkli bir görüntü altında genişleme eğilimi Batıya karşı sönmez bir düşmanlıktan kaynaklanan yeni bir şer imparatorluğuna dönüşmektedir.

Bangladeş menşeli Daily Jono Konto Gazetesi, 11.04.2008 tarihinde bağımsız bir yazara ait "**İslam Semasında Siyaset**

İçinde Çalışan Yeni Bir Yıldız Parlıyor" başlıklı bir makale yayınladı. Yazar, bu makalede **Hizb-ut Tahrir**'in Bangladeş'te ortaya çıkışına, dünyadaki faaliyetlerine ve doğuşuna değinmektedir. Makalede şu ifadeler yer verilmiştir: "*Bangladeş'te siyasi çalışma yapan İslami cemaatler arasında yeni bir yıldızın parladığını mülahaza etmek mümkündür... Parti, "Dakka" Üniversitesi'nde ve birçok özel üniversitede güçlü bir varlığa sahiptir. Parti, kadınları da saflarına katmakta, şebabi başarılı üniversite öğrencilerini hedef almakta ve halakalarda kesintisiz ders görmekteler. Bangladeş'teki siyasi partilerin çoğu, siyasi kargaşa içerisinde pusulalarını kaybettikleri bir sırada bu parti, güneşin ışığı altında ortaya çıkarak hemen hemen her Cuma salatından sona yürüyüşler düzenlemekte ve hatırlanacağı üzere hükümetin "kadının geliştirilmesi politikası" projesine ilişkin kararına karşı protesto yürüyüşü ve Kur'an'la alay eden Danimarka'daki filme karşı protesto yürüyüşü bu yürüyüşlerdendir... Bu parti, olağanüstü hali görmezden gelerek faaliyetlerini yürütmektedir."* Yazar ayrıca şunu da belirtmektedir: "*Parti, faaliyetlerine 2000 yılında başlamış olmasına rağmen gerek öğrencilerden gerekse diğerlerinden olmak üzere 10.000'den daha fazla yüksek kültür sahibi kişileri saflarına katmayı başarmıştır."*

Fransız Le Monde Dergisi, Kuveyt menşeli **el-Kabas** Gazetesi'nin 2008 yılı mayıs ayına ait 5. sayısından alıntı yaparak "**Hilâfet Kabusu Washington'un Uykularını Kaçırıyor**" başlıklı bir makale yayınlamakta ve **Hilafet** projesini **Hizb-ut Tahrir** ile ilişkilendirmektedir. Makalede şu ifadeler yer verilmiştir: "*En-Nebhani, M. 632 yılında Nebi'nin vefatından bu yana olduğu gibi Arap bir halife liderliğinde İslam Devleti'nin kurulmasına çağrıda bulunmaktadır... Bu kapsamlı dirilişin aracı ise ülkeleri aşan,*

seçilmiş öncü **Hizb-ut Tahrir** İslami ile temsil edilecektir... Şüphesiz bu, güçlü bir şekilde kaynaklara dönüştür." Ve şöyle ekliyor: "Bu illegal boyut ve **Hilafet**'in kurulmasına yönelik sık sık çağrılar sayesinde **Hizb-ut Tahrir**, Ortadoğu'daki istihbarat birimlerinin kendisine karşı birleşmesini sağlamıştır. Yirmi yıllık siyasi durgunluğun ardından **Hizb-ut Tahrir** bir taraftan Orta Asya'da ve diğer taraftan Avrupa'ya göç eden İslami cemaatlerin içerisinde olmak üzere sürpriz bir dinamizmle İslam dünyası kesimlerinde tekrar ortaya çıkmıştır." Ardından **Hizb-ut Tahrir** Filistin'deki faaliyetleri hakkında detaylı şekilde konuşmaya başlamışken hem Özbekistan hem Endonezya hem de Avrupa'daki dikkat çekici faaliyetlerini de saymaktadır. Sonra devamla şöyle bir değerlendirme bulunmaktadır: "**Hizb-ut Tahrir**'in yenilenen popülaritesi, bu örgütün küreselleşme mantığı kapsamındaki başarıya adaptasyon temelinde vatanları aşan gücünü göstermektedir."

Ve şöyle ekliyor: "**Hizb-ut Tahrir** İslami'nin, dünya genelinde on binlerce üyeyi bünyesinde barındırdığı tahmin edilmektedir. Ancak Amerikan kaynaklarının ortaya koyduğu kırk ülkedeki bir milyon üye sayısı modern İslami enternasyonalizm kabusunun fitilini tutuşturmuştur."

Uluslararası Reuters Haber Ajansı, 09.07.2008 tarihinde, eski ipek yolu üzerinde yer alan Kaşgar bölgesindeki duvarlara Çin hükümetinin **Hizb-ut Tahrir**'i yeni düşman olarak nitelendiren yazılar yazdığı haberini geçti. Arap harflerine benzer harflerin kullanıldığı Uygur ve Çince dilleriyle kırmızı boyalı uyarı yazılarında "**Hizb-ut Tahrir** İslami'ye Güçlü Bir Darbe Vurunuz!" ve "**Hizb-ut Tahrir** İslami Şiddet Yanlısı Terörist Bir Örgüttür" ifadeleri geçmektedir. Çin, **Hizb-ut Tahrir**'in terörist bir cemaat

olduğunu söylemekte ve yaklaşık sekiz milyon Uygurlu Müslümanın oturduğu ve Türk toplumunun kullandığı bir dili konuşan ülkenin batısının uç kesimindeki Sincan bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve genelini Çin yönetimine karşı tahrik ettiğini iddia etmektedir. **Hizb-ut Tahrir**'in Sincan'da ortaya çıkması yeni bir fenomen olarak görülmektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütünden Nicholas Bequelin, şöyle demektedir: "Gerçekten güçlü bir örgüt. Sincan'ın güneyinde sınırlı bir nüfuzla sahip olmasına rağmen geliştiği görülmektedir." Ve şöyle ekliyor: "Hapishane yetkilileri, **Hizb-ut Tahrir** mensuplarının diğer tutukluları etkilemesinden kaygı duymaktalar." Nisan ayında hükümet, **Hizb-ut Tahrir**'i Hotan'da gösteri yapmaya kışkırtmakla suçladı ve Dünya Uygur Kongresi yaklaşık bin göstericinin bu gösterilere katıldığını söyledi.

el-Kudüs Gazetesi, 06.09.2008 tarihinde **Hizb-ut Tahrir** hakkında "**Hizb-ut Tahrir İslaminin Yayılmasından Duyulan Korkular**" başlıklı bir makale yayınladı. Bu makalede Batının, **Hizb-ut Tahrir**'e radikal İslam'ın ideolojik öncüsü nazarıyla bakmasına ışık tutulmuştur. Makalede şu ifadeler yer verilmiştir: "**Hizb-ut Tahrir**, İslami **Hilafet**'in ihya edilmesine ve büyük bir imparatorluğa hükmeden Osmanlı sultanlarında olan dini otoritenin geri getirilmesine çağrıda bulunuyor... Açıkça 'İsrail'in' tasfiye edilmesine, Batı yanlısı sistemlerin hepsinin barışçıl şekilde devrilmesine, Batının bölgeden kovulmasına ve bölgedeki çıkarlarının yok edilmesine çağrıda bulunuyor. Bu parti, hiçbir tereddüt göstermeksizin Batı yanlısı sistemleri "kukla sistemler" olarak tanımlamakta ve burada korkutucu olan gençlerden çoğunun ona katılmaya başlamış olmalarıdır... Gerçekte bu partinin önemi, Ortadoğu'daki

Müslümanların ortamında radikalizmin yayılmasında oynadığı roldür. Partinin literatürü, Batılı demokratlar ile İslamcılar arasındaki mevcut çekişmenin bir toprak veya belirli politikalar üzerinde dönen bir çekişme olmayıp hadaratsal, kültürel ve dini bir çatışma olduğunu göstermektedir." Makale şöyle devam ediyor: "**Hizb-ut Tahrir**, yüksek derecede bir organizasyon ve disiplin görüntüsü altında kitlesel tabanını genişletmeye başladı ve parti aleyhine kullanılabilinecek hiçbir olumsuz bir şeye bulaşmamış bir liderliğe sahiptir. Bu da onu iç veya dış herhangi bir kesimin etkisine boyun eğmeyen yarı bağımsız bir hale sokmaktadır. İlk etapta parti sınırlı medya araçlarına sahip olmasına rağmen bu durum internet dönemi ile değişti ve pek çok kişi partinin literatürüne muttali olmaya başladı. Bu durum da Avustralya, Belçika, Danimarka, Malezya, Pakistan, Türkiye ve Bangladeş olmak üzere birçok ülkede yeni şubeler oluşturulmasına katkıda bulundu... Parti, Filistin'de yeniden aktifleşmeye dönerek Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şehirlerin genelinde şubeler oluşturdu ve en az 45 ülkede şubelerinin olduğunu söylüyor. Kimileri üye sayısının bir milyon olduğunu tahmin etmektedir. Son olarak **Hizb-ut Tahrir**, Batı Şeria boyunca bir dizi yürüyüş düzenlemeleri için on binlerce taraftarını harekete geçirmeyi başarmıştır. Ancak **Hizb-ut Tahrir**, en büyük gövde gösterisini Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir stadyumda göstermiştir. Zira İslami **Hilafet**'in geri gelmesini talep eden sloganlar atan 80 binden fazla kişiyi bir araya toplamayı başarmıştır."

İslam dünyası ülkelerine birçok ziyarette bulunan Alciobar şöyle diyor: "**Hizb-ut Tahrir** İslami'nin üyeleri, Batıyı İslami **Hilafet**'e ilhak etmek için bir bin yıl daha beklemeye hazırdırlar. Batı, uzun bir dönem **Hizb-ut Tahrir**'e hayali bir hedefi gerçekleştirmeye çalışan pasif bir parti olarak baktı. **Hizb-ut Tahrir**, yüksek derecede bir organizasyon ve disiplin görüntüsü

60 Batının Gözünde: İslam... Hilafet... Hizb-ut Tahrir...

altında kitlesel tabanını genişletmeye başladı ve parti aleyhine kullanılabilinecek hiçbir olumsuz şeye bulaşmamış bir liderliğe sahiptir. Bu da onu iç veya dış herhangi bir kesimin etkisine boyun eğmeyen yarı bağımsız bir hale sokmaktadır.”

Rand Corporation Kuruluşu, hizbin adını vermeksizin **Hilafet** davetini taşıyanlara karşı koyma çağrısında bulunmakta ve bunu da şu sözleriyle ifade etmektedir: “Onlarla savaşmak, köklerini kazımak ve onları yok etmek gerekir. Çünkü onlar, demokrasi ile Batıya düşmanlık besliyor, cihat ile Kur’an’ın dakik tefsirine sınıksız sarılıyor ve İslami **Hilafet**’i geri getirmek istiyorlar. Onlardan sakınılmalıdır. Çünkü onlar, hedeflerini gerçekleştirmede modern araçların ve bilimin kullanılmasına karşı çıkmamaktadırlar. Güçlü bir delil getirme ve tartışma yetisine sahipler.”

Amerikan Dışişleri Bakanlığının Orta Asya İşleri Bürosu tarafından yayınlanan raporda **Hizb-ut Tahrir**’in faaliyetlerine karşı uyarıda bulunmaktadır. Bu raporda şu ifadeler yer verilmiştir: “Birleşik Devletler, Orta Asya hükümetlerini devirmeye çağrıda bulunan **Hizb-ut Tahrir** İslami hareketini yakından izlemektedir.” Ve şöyle ekliyor: “Ancak bu parti, duyguları tahrik edici, anti-semitizm ve hoşgörüsüz hitaplarına rağmen şiddete başvurmayı tercih etmemektedir.” Ve şunu vurguluyor: “Birleşik Devletler, **Hizb-ut Tahrir**’in siyasi hedeflerini gerçekleştirmeye dönük şiddet eylemlerinde bulunduğu dair kanıt bulunmamasından dolayı onu yabancı bir terör örgütü olarak tanımlamaktan imtina etmiştir. Hizb, İslam dünyasındaki hükümetleri devirmeye ve milli sınırları olmayan teokratik İslami **Hilafet**’i kurmaya çağırılmaktadır.”

Hizb-ut Tahrir, H. 07 Muharrem 1430 el-muvafık M. 03 Ocak 2009 tarihinde Sudan’da “İslami Ekonomik Sistemin Gölgesinde Mutmain Bir Dünyaya Doğru” sloganı altında

ekonomik bir konferans düzenledi. Bu konferans, kelimenin tam anlamıyla küresel bir konferanstı. Bu konferansta şeri hükümlere bağlılık noktasından hareket edilerek Batıdaki en büyük akılların çözüm getirmekten aciz kaldığı ve kalmaya devam ettiği küresel mali kriz ele alındı ve ekonomik çözüm metodu ortaya konuldu. **Hizb-ut Tahrir**, bu konferans sayesinde pas parlak altın mazarine yeni bir amel daha eklemiş oldu. Keşke insanlar ne kadar hayırlı bir amel olduğunu bilmiş olsalardı da tüm dünyaya imanla bağlantılı şeri hükümlerle liderlik etmesi için hizbe imkan verselerdi. Zira hizb, adeta İslami **Hilafet** varmışçasına onun sorumluluk bilinciyle davranmış ve hedefini gerçekleştirmede ne denli ciddi ve ısrarcı olduğunu ortaya koyan bir adım atarak tüm dünyanın muhtaç olduğu çözümün özelliklerini ortaya koymuştur.

İşte **Hizb-ut Tahrir**, **Hilafet**'in yıkılışının 88. yıldönümü münasebetiyle İslam dünyasının muhtelif dört bir bölgesinden birçok alimin katıldığı alimler konferansına gözlemcilik ve öncülük yapmıştır. Alimler, bu konferansta Müslümanların gerçekten farzların tacı kabul edilen Raşidi İslami **Hilafet**'in kurulması çalışmasında bir araya gelmelerinin önemini ortaya koymuşlardır. Şüphesiz bu konferans, hayat işlerinin tamamında Müslümanların emrinin istikamete ermesi ve dünyanın dört bir tarafında hak sözde söz birliği etmeleriyle sonuçlanan uyanık muhlis alimlerin ilk amelidir...

İşte böylece Allah [Subhânehu ve Te'alâ]'dan, uğrunda kurulduğu **İkinci Raşidi Hilafet**'i kuruncaya kadar uyanık, muhlis ve ciddi amellerinde **Hizb-ut Tahrir**'i hayır üzere daim kılmasını temenni ederiz.

“Şüphesiz ki Allah her şeye muktedirdir”^[Kehf 45]

İşte bunlar, gün yüzüne çıkan ve gözler önüne serilen makalelerden, raporlardan ve analizlerden bir kısmıdır. Bunlar, sömürgeci Batılı güçlerin **Hilafet** projesi ve **Hizb-ut Tahrir**'e karşı ne denli hesap yaptıklarını ve güçlü beklentilerini göstermektedir. Keza bunlar, gizli kapaklı yapılanların açıkta olanlardan daha beter olduğuna dair açık ve net bir intiba vermektedir. Bu beklenti ve korku, artık doruk noktaya ve hat safhaya ulaşmıştır. Hepimiz Batılı liderlerin nasıl dolup taşıklarını gördük ve işittik. Zira öfkeleri ağızlarından dökülmekte ve **Hilafet** ile **Hizb-ut Tahrir**'e karşı uyarılarda bulunmaktalar. Onların **Hilafet**'ten duydukları bu korku, **Hilafet**'i yıkıp yok ettikleri geçtiğimiz asrın başlarından günümüze kadar uzanarak biriken katmerleşmiş bir korkudur. Onların bu korkusunu, bir kimsenin gecenin karanlığında yaşaya yaşaya ışığın parlaklığından duyduğu korkudan, fesadın içinde kala kala hayrın içerisinde fesadı görmeye başlayan bir kimsenin duyduğu korkudan ve servetleri sömüre sömüre geçinen bir kimsenin hakların hak sahiplerine döndürülmesinden duyduğu korkudan başka bir şeyle tanımlamak imkansızdır.

Hizb-ut Tahrir, dünyaya insanlık için mutlu ve müreffeh bir hayatı garanti eden mütakamil hadaratsal bir proje taşımaktadır. İnsanlığın kanını sömürmek, onlara zulmetmek ve servetlerini yağmalamakla geçinen kapitalizm

zulmünden ve sıkıntısından kurtulması için insanlığın geriye kalan tek ümidi **Hilafet** projesini taşımaktadır... O **Hilafet** ki insanlığın yolunu aydınlatacak, kanlarını ve servetlerini koruyacaktır... O **Hilafet** ki dünyada hayrın ve hidayetin yayılması için evlatlarını kurban edecektir... O **Hilafet** ki insanların hatta hayvanların bile haklarından hiçbir şeyin eksiltilmediği semanın şeriatının adaletli gölgesinde insanlığı emin ve güvenli bir hayata kavuşturmadıkça rahata ermeyecek ve sükunet bulmayacaktır... O **Hilafet** ki bu zifiri karanlıkta hidayet meşalesi ve insanlığın kapitalizm hastalığına yakalanmasıyla bu ümmetin ve dünyanın tek ümidi olarak isimlendirilmeye müstahak olmuştur.